

Presentatiepakket 'Rust'

Een compleet pakket voor een evangelisatiekraam rond het thema: 'RUST'.

Doelgroep:

Zoekers waaronder vooral de agnosten en 'ietsjisten', waartoe in den brede een groot deel van de Nederlandse bevolking behoort.

Doel van het project:

In gesprek raken over de boodschap van Gods Woord.

Uitvoering:

Voor het thema RUST is een compleet presentatiethema beschikbaar, inclusief bijbehorende flyer, strooikaarten en dergelijke. Alles is te bestellen via onze website: www.evgg.nl

Uitgangspunten:

- Zorg voor een goed verzorgde presentatie. Vraag iemand uit de gemeente die feeling heeft voor etaleren e.d. 'Schreeuwerige leuzen, of slordig 'opgekalkte' Bijbelteksten storen mensen en stoten mensen die niets met de Bijbel hebben nog meer af.
- Mensen bij de kraam proberen te krijgen. Interesse wekken en een gesprek op gang brengen. Daarbij
- 'iets' uitdelen. Mensen 'krijgen graag iets'. Bijvoorbeeld een bloem met een strooikaart, of ... Ook kan er een opstelling worden gekozen met een whiteboard/flipover of een poster, waarmee een quiz gehouden wordt. Probeer bijvoorbeeld een soort Bijbelkwis. Deze vorm kennen de mensen, want op tv. is deze populair. Een paar vragen op grote papieren flappen, of een whiteboard. Mensen beantwoorden bijv, 5 vragen goed en krijgen ... een Bijbel/kinderbijbel of een gadget. Of iets raden, bijv. een grote detailfoto van ... Wie het raadt, krijgt
- Hiermee staan een of twee vrijwilligers (niet met veel mensen pontificaal ervoor!) naast de kraam en nodigen passanten uit.
- Als men probeert door te lopen, kan vriendelijk de folder of een strooikaart worden aangeboden.
- Als er meer interesse is, kan er een brochure van een van de vier evangeliën uitgedeeld worden of de brochure 'Vind het LEVEN' met daarin voor de doelgroep geschreven verhalen over Bijbelse personen.

Inrichten van de kraam:

- 1 spandoek
- 1 buitenbanner
- 1 beachflag

NB. denk ook aan: 'visitekaartje' of flyer met info van de evangelisatiepost of gemeente met adres om te reageren of uitnodiging om activiteit(en) te bezoeken. Eventueel mensen uitnodigen om de 'Oriëntatiecursus' te gaan volgen. i.o.m. de evangelisatiecommissie of informeer: gbaan@evgg.nl of 06 40360546

Aanwijzingen voor het gesprek

'Bezin eer gij begint'

Waar wil ik met het gesprek heen? Zomaar een paar verdiepingspunten. Misschien kun je dit soort punten stellende wijs in het gesprek indragen met een onuitgesproken vraag naar reactie:

-Rust is vooral een zaak van het innerlijk. Vanbinnen onrustig, betekent vanbuiten vaak ook. Blijkbaar hebben we zelfreflectie nodig. Hoe staat de ander daarin? Wat zegt dit over ons mens-zijn? -Latente onrust heeft vaak te maken met onvervulde verlangens, een onduidelijk levensdoel, of verbroken relaties. Daar kunnen we het ook over hebben.

-De derde stap is het leggen van de verbinding met de Bijbel. Wat heeft RUST vervolgens met God te maken? Wat kan jouw hart blijvend vervullen? Dat moet iets zijn dat groter is dan jijzelf. Hoe kun je rust blijvend meedragen als het rustmoment voorbij is? Geschapen in relatie, als enige schepsel wordt van ons antwoord gevraagd, verbroken relatie door onafhankelijkheidsdrang, terug naar de bron als enige weg naar rust.

Praktijkervaring:

- iets sneller doorstoten naar de kern mag bij verschillende voorbijgangers. Ze hebben allang gezien waar je voor staat.
- Ingaan op belevingswereld: rust zoeken in therapeutische sessies, timemanagement, vakantieverlangens, misschien 24-uurseconomie (maar wel opletten: geen debat, want mensen hebben hier al snel een mening over op dit moment).
- Het kan geen kwaad nog eens op te merken dat straatwerk vraagt om een rustige, betrokken, ontspannen benadering. Opvallend op de laatste contactdag was de 'stresshouding' van mensen op: ik moet evangeliseren. Maar de opdracht staat altijd te midden van beloftes. Achter mensen aan jagen en hijgen is geen gezonde houding.
- Kijk naar het publiek. Wie is de gemiddelde bezoeker? Probeer daarbij empathie te hebben met die bezoeker. Denk je in wie ze zijn, hoe ze denken en hoe ze kijken naar je kraam en je materiaal.
- Begin van het gesprek: laat reageren op de flyer, de folder of de banner.

Een aantal voorbeelden van openingsvragen:

- Ben je ook zo druk? Hebt u nu vakantie en geniet u ook van u welverdiende rust?
- Wat betekent rust voor u? Verlangt u ook wel eens naar rust?
- Wanneer ervaar je rust? Op de bank, vakantie, stilte (?), muziek, contact met vrienden.
- Wanneer ben je tevreden? Want rust hangt vaak samen met tevredenheid.
- Rust, waar denk je aan? Hoe ga je om met onrust?

Vervolg:

- Luisteren is een kunst en een voorwaarde om een goed gesprek te hebben. Eerst luisteren wat de ander beweegt en hoe hij/zij denkt en in het leven staat.
- Luisteren en probeer daarna kort samen te vatten om vervolgens door te vragen en door 'te stoten' naar de boodschap van Gods Woord, door in de leefsituatie van mensen een 'link' te leggen, of een bruggetje te maken naar een gebeurtenis, een uitspraak (bijv. van Jezus of een Psalm of een spreuk van Salomo) of een persoon in de Bijbel.

Een handreiking:

Het kan geen kwaad nog eens op te merken dat straatwerk vraagt om een rustige, betrokken, ontspannen benadering. Mij viel de laatste contactdag de stresshouding van mensen op: ik moet evangeliseren, en dan geen moeten in de zin van Joh. 4. Maar de opdracht staat altijd temidden van beloftes. Achter mensen aan jagen en hijgen is geen gezonde houding.

En de weerslag van enkele gesprekken

- U heeft nu vakantie? Een periode van rust! Zag u er naar uit om lekker van u rust te genieten? En dan eindelijk rust. Rust voor uw lichaam? Heerlijk rust! Even geen mail Of voelt u zich zo rusteloos? Ten diepste is elk mens van nature rusteloos of voel u dag niet zo? We zoeken toch overal zoeken rust.
- Maar als u weer rust heeft voelt u dan niet de onrust?
- Neemt u ook even rust van uw telefoon of ipad. Dat is toch onrust in uw leven? Wordt u daar niet moe van om elk uur maar weer op facebook te kijken. Anderen laten u ook niet met rust want ze verwachten van u daar weer op reageert. Hier kun je dan verder een gesprek over voeren over de onrust die een telefoon geeft.
- In de eerst eeuw leefde een zekere Augustinus, een theoloog die nu nog steeds geciteerd wordt. Hij werd geboren in het jaar 354. Weet u dat hij het ook al zocht naar rust. Een van zijn uitspraken zijn "onrustig blijft ons hart totdat het rust vindt in U" Dus toen sprak men ook al over rust en onrust. Augustinus zegt o.a. de mens is onrustig, maar hij kan wel rust vinden en dat is ware rust. Augustinus spreekt over de rust die wij kunnen vinden in God in relatie met Hem.
- U mag lekker geniet van uw rust, maar er zijn ook landen waar ze snakken naar rust. Landen waar het zo onrustig is. Denk alleen maar aan de onrust in Syrië. En niet alleen in Syrie maar in de hele wereld is er onrust. De wereld is een grote smederij, waarin wapens en steeds meer moorddadiger wapens, gesmeed worden. Dit alles heeft niet nagelaten in de wereld een grote onrust te verwekken.
- De ene keer is men hierover verontrust, de andere keer over weer wat anders. En zorgt de Russische president ook niet voor de nodige onrust in de wereld?

Naar het slot van het gesprek;

We zoeken allemaal rust. Maar is dat echte rust. Weet u dat er toch iemand is die u de ware rust kan geven. Dat is de Heere en weet u wat die al zovele eeuwen geleden gesproken heeft. Als u een Bijbel heeft moet u Mattheus 11: 28 maar opzoeken. Daar zegt Hij, Ik zal u rust geven - maar ook - gij zult rust vinden. Zijn bekende woorden van de Heere Jezus. Maar Hij kan die alleen schenken. En voor die rust hoeven we niet ver weg. Die rust kun u vinden door te gaan zoeken in Gods Woord, de Bijbel en bijvoorbeeld in de kerk, daar waar het Woord gepredikt word. (Er kan ook een Bijbelcursus of de 'oriëntatiecursus' worden aangeboden, of nodig mensen uit voor een vervolg gesprek). Dat zijn de middelen die de Heere gebruiken wil. En als Hij ons die geeft en zegent door Zijn Heilige Geest, wordt het toch in je hart doorleeft. 'Rust nu mijn ziel, God heeft u welgedaan' dan ga je voor de rust die je gekregen hebt God danken.