

De Heere Jezus stierf voor zondaren.

In de Bijbel lezen we dat de **Heere Jezus**, de Zoon van God, stierf aan het kruis. Die dag noemen we **Goede Vrijdag**. De Heere Jezus stierf en werd begraven. Met **Pasen** denken we eraan dat de Heere Jezus **na drie dagen opstond uit het graf**.

Nieuw leven door Jezus.

Hij deed dit om mensen die in Hem geloven **nieuw leven** te geven. Jezus zegt: **"Ik ben de Opstanding en het Leven."** (Johannes 11:25)

Hij zegt ook tot jou:



**Zoek het leven
bij Mij, dan
ben je pas
echt gelukkig!**



**Meer weten over het
leven van Jezus en hoe
Hij mensen redt?**

Scan de
QR-code



 **BIJBELCENTRUM**

bijbelcentrum.nl

onlinebijbelcursus.nl

**Ik ben de
Opstanding
en het Leven**

BIJBEL: JOHANNES 11 VERS 25

GOEDE VRIJDAG EN PASEN

Kun jij tellen hoeveel vlinders er rondvliegen op deze flyer?



God laat nieuw leven groeien

Het wordt lente. Aan de bomen komen weer groene bladeren. Op veel plekken groeien bloemen, zoals paarse krokussen en gele narcissen. Deze mooie bloemen komen uit een klein bolletje of uit een zaadje. **God** laat dit nieuwe leven groeien.



Misschien heb jij ook iets gezaaid.

Als je zaait, stop je een zaadje of een bloembol in een pot met aarde. Als je naar het zaadje of de bol kijkt, zie je nog geen leven. Het lijkt wel dood. Maar onder de grond laat God het groeien.



In de lente vieren christenen

Pasen. Met Pasen denken we aan wat de **Bijbel** zegt over dood en nieuw leven.

De dood was er niet altijd.

In de Bijbel staat dat de dood in de wereld kwam, omdat mensen **zonden** deden tegen God. Zonden zijn de verkeerde dingen die wij doen of denken.