

mensen wil raken door de verkondiging van Zijn Woord. Als dat gebeurt, ontstaat er als vanzelf liefde en geloof. Hierover lezen we bijvoorbeeld in het Bijbelboek Handelingen.

'En allen, die geloofden, waren bijeen, en hadden alle dingen gemeen; En zij verkochten hun goederen en have (bezit), en verdeelden dezelve aan allen, naar dat elk van node had. En dagelijks eendrachtelijk in den tempel volhardende, en van huis tot huis brood brekende, aten zij te zamen met verheuging en eenvoudigheid des harten; En prezen God, en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de Gemeente, die zalig werden' (Bijbel, Handelingen 2 vers 44 t/m 47).

Als gevolg van de eenheid en de onderlinge liefde van de kerkleden, sluiten steeds meer mensen zich bij de gemeente aan. Of beter gezegd: God gebruikt de kerk om mensen aan Zich te verbinden. Hij voegt ze toe aan Zijn Gemeente, dat is: aan de ontelbare hoeveelheid mensen die leeren hun vertrouwen niet op zichzelf maar alleen op Jezus te stellen. Want alleen Jezus kan ons verlossen van de zonde en de dood. En alleen Jezus geeft het echte levensgeluk.

WELKOM IN DE KERK!

Niet alles over de kerk wordt in deze folder genoemd. Maar hopelijk is het voldoende om (nog eens) de kerk te bezoeken. Misschien ben je nog nooit in een kerk geweest. Of heel soms, bijvoorbeeld bij een bijzondere gelegenheid zoals een bruiloft of begrafenis. Of wellicht ging je heel vaak, maar ben je ermee opgehouden. Wie je ook bent, je bent van harte welkom in de kerk.

De kerkklokken luiden, ook voor jou. Van harte uitgenodigd om Gods Woord te horen en te bidden om Gods zegen over jouw leven!

☰ In gesprek over...

DE KERK

Wil je meer weten over God en het christelijk geloof?

Kijk op www.bijbelcentrum.nl
voor meer informatie en vraag
een gratis Bijbel aan.

Ook kun je een
cursus volgen over de Bijbel
via www.onlinebijbelcursus.nl.



www.bijbelcentrum.nl
www.onlinebijbelcursus.nl

WAAROM GAAN CHRISTENEN NAAR DE KERK?

WAAROM GAAN CHRISTENEN NAAR DE KERK?

Veel (oude) kerken hebben een toren. De spits daarvan wijst naar boven. Dat is niet voor niets. Het betekent: kijk niet alleen om je heen, maar kijk ook eens naar boven. Naar de hemel, waar God is. Veel kerktorens hebben ook klokken. Als ze luiden, wil dat zeggen: Wees welkom, om over God en de Bijbel te horen. De kerk is er ook voor jou!

Bij de kerk denken we vaak aan het gebouw, maar eigenlijk gaat het om de mensen die in dat gebouw samenkomen. De vaste bezoekers (leden) vormen met elkaar de kerk, of: de christelijke gemeente.

DE KERK: MEER DAN EEN GEBOUW

De leden ontmoeten elkaar op zondag, maar ook doordeweeks. Er vinden dan allerlei activiteiten plaats die te maken hebben met het Woord van God, de Bijbel. De belangrijkste daarvan zijn de zondagse kerkdiensten. Tijdens deze diensten wordt de Bijbel uitgelegd. Het Evangelie, de blijde boodschap dat Jezus is gekomen om verloren mensen te redden, wordt aan alle aanwezigen verkondigd. Ook wordt er gebeden, gezongen en gecollecteerd.

Sommige kerken zijn groot, andere klein. Maar of er veel of weinig mensen bij elkaar komen in de kerk is niet zo belangrijk. Wel belangrijk is dat onderlinge liefde en geloof in God aanwezig zijn. Dat is wat christenen verbindt. Je kunt het vergelijken met een berg stenen. Als je die los op elkaar stapelt, stort het bouwwerk in. Cement verbindt de ene steen met de andere. Zo is het ook in de kerk. In een gemeente waar God woont, delen mensen hun blijdschap maar ook hun zorgen. Ze zijn aan elkaar verbonden door het geloof en willen niets liever dan tot Gods eer leven en elkaar helpen.

AMBTSDRAGERS

In alle christelijke gemeenten worden ambtsdragers aangesteld. Zij geven leiding aan de kerk. In de Bijbel worden ze 'dienaars' genoemd. Dat geeft aan op welke manier zij leiding horen te geven: gericht op God en dienstbaar aan de gemeenschap. Er zijn drie soorten ambtsdragers: dominees, ouderlingen en diakenen. Samen vormen zij de kerkenraad.

Dominee

Een dominee weet zich door God geroepen om het Evangelie te verkondigen, om voor de gemeente te bidden, om de sacramenten te bedienen en om leiding te geven. Hij wordt ook wel vergeleken met een herder. Een goede herder houdt van zijn schapen; hij zorgt voor vers voedsel en veiligheid. Een dominee wordt geroepen om voor geestelijk voedsel te zorgen: hij legt Gods Woord uit aan de mensen. Zij zijn door God aan hem toevertrouwd. Om de christelijke gemeente te beschermen, waarschuwt hij tegen de zonde en tegen een leven zonder God.

Ouderling

Ook de ouderlingen worden door God geroepen om leiding te geven aan de gemeente. In veel opzichten lijkt dit ambt op dat van een dominee. Een ouderling geeft bijvoorbeeld godsdienstonderwijs, veelal aan jonge mensen (catechisatie) en gaat op bezoek bij mensen thuis om te vragen hoe het met hen gaat (huisbezoek). Het grote verschil is dat een dominee preekt in de zondagse diensten, dat doet een ouderling niet. Elke dominee is dus ouderling, maar niet elke ouderling is dominee. De ouderlingen hebben samen ook als taak om toezicht te houden op wat er geleerd en gedaan wordt door de gemeenteleden (dat is dus inclusief alle ambtsdragers).

Diaken

Een ander belangrijk aspect van de kerk is diaconaat, zorg voor mensen in nood. Dit kan zijn door ondersteuning van gemeenteleden die het financieel moeilijk hebben, maar ook door geld vrij te maken voor noodlijdende mensen buiten de kerk. De diakenen zijn verantwoordelijk voor inzameling (collecte) en beheer van dit geld. Ook informeren zij bij gemeenteleden of er (financiële) zorgen zijn waar de kerkelijke gemeente bij zou kunnen helpen. Naast financiële hulp, helpen de diakenen met troostwoorden uit de Bijbel. Daarom is het nodig dat ook de diakenen door God Zelf worden geroepen.

PERFECT?

Als je het bovenstaande leest, lijkt het wel perfect: een gemeenschap van mensen die God en elkaar altijd liefhebben. Helaas is dat niet zo. In de Bijbel wordt het wel vergeleken met een visnet. Daar zitten verschillende vissen in, goede en slechte. Zo is het ook in de kerk. Daar zitten mensen die God echt liefhebben, maar ook mensen die alleen maar naar de kerk gaan uit gewoonte. Toch is het belangrijk dat ook zij blijven komen. De kerk wordt namelijk wel eens 'de werkplaats van de Heilige Geest' genoemd. Met andere woorden: God is bij uitstek aan het werk in de kerk. Het is de plek waar God harten van