

In de Bijbel, Gods Woord, staat:

'En de zaligheid is in geen ander; want er is ook onder den hemel geen andere naam, die onder de mensen gegeven is, door welken wij moeten zalig worden.' (Handelingen 4 vers 12)

We moeten gered worden. We hebben vergeving nodig van onze zonden. Er is geen andere weg. Het is God Die redt. Daarom stuurde Hij Zijn Zoon Jezus naar de aarde. Daarom vieren we Kerst.

Hoe denk jij terug aan het afgelopen jaar? Met vreugde, met verdriet of met gemengde gevoelens? Misschien zelfs onverschillig? Besef dat je leven op deze wereld voorbij gaat, hoe je omstandigheden op dit moment ook zijn. Daarom komt deze boodschap ook tot jou: keer je om, lees in de Bijbel en bid of Jezus ook jouw Redder wil zijn. Dan heb je een eeuwige, zalige toekomst.

Scan de QR code
en bekijk de video!



MEER WETEN OVER KERST? VAN HARTE WELKOM IN DE KERK
BIJBELCENTRUM.NL • ONLINEBIJBELCURSUS.NL



*'En de zaligheid
is in geen ander;*

**WANT ER IS OOK
ONDER DE HEMEL
GEEN ANDERE NAAM,
DIE ONDER DE MENSEN GEGEVEN IS,**



*door welken
wij moeten
zalig worden.'*



Handelingen 4 vers 12

Kerst 2024. Weer ligt een jaar achter ons. Hoe kijk jij terug?

Misschien baart de situatie in de wereld je zorgen. In het nieuws worden we dagelijks overspoeld door oorlogen, klimaatproblemen en andere rampen.

Hoe zal het gaan in de wereld?



Misschien heb je niet eens tijd om na te denken over de grote wereldproblemen, maar ben je bezig om je eigen hoofd boven water te houden. Huisvesting, inkomen, gezondheid. Hoe zal jouw toekomst eruit zien?

Misschien maak je je nergens druk om. Het ene jaar gaat het wat beter, het andere wat minder. Je hebt eigenlijk weinig reden tot klagen en maakt er gewoon het beste van.

Zaligheid

Kerst gaat over de geboorte van Jezus. Over de zaligheid. Zaligheid betekent: geluk. Het betekent ook: redding. God zond Zijn Zoon Jezus naar de aarde om mensen te redden en echt gelukkig te maken. We hebben namelijk allemaal redding door Jezus nodig. Niet alleen als het donker en koud is in je leven, maar ook als er geen wolkje aan de lucht lijkt te zijn.

Waarom?

Omdat een leven zonder God eindigt in diepe duisternis, in een eeuwige dood. Echt geluk -zaligheid- is alleen te vinden door te leven met Jezus.

Jezus redt van de straf op de zonde (dat is alles wat we verkeerd hebben gedaan, gezegd en gedacht) en geeft liefde tot Hem en de mensen om je heen. Jezus redt van doelloosheid en leegte en geeft vervulling aan je leven. Jezus redt van angst voor wat komen gaat en geeft vooruitzicht op een hoopvolle toekomst.

Toekomst

Velen beseffen niet dat er redding nodig is. Of denken dat ze zichzelf wel kunnen redden. We leven ons leven, proberen er zo goed en kwaad als het gaat het beste van te maken. En dan? Dan zien we wel. Maar dat loopt niet goed af.