

De Evangelist

Uitgave van Deputaatschap Evangelistatie van de Gereformeerde Gemeenten

25^e jaargang | Maart 2026 | Nummer 2



Persoonlijk

**Van weerstand
naar verwondering**

Reportage

**De Potter eerste
directeur van EVGG**

Evangelichtjes

De goede Herder

**'We ervaren
dat God
ons leidt'**

Sara Theenaart



EVGG

Inhoudsopgave

- 4 **Snippers**
- 5 **Kanttekening**
Gods Koninkrijk
- 6 **Persoonlijk**
Van weerstand naar
verwondering
- 8 **Kinderevangelisatie**
Jona, waar ga je heen?
- 9 **Evangelichtjes**
De goede Herder
- 10 **Gemeente in beeld**
De evangeliserende gemeente
- 12 **Portret**
Bezig zijn voor een
gezamenlijk doel
- 14 **Financiën**
Financiële terugblik 2025
- 15 **Column**
Dwalen in de mist
- 16 **Materialen**
Koningsdag



16



8



12

Colofon

De Evangelist is een uitgave van Evangelisatie Gereformeerde Gemeenten en wordt verspreid via de plaatselijke kerkenraden. Abonneren? Kijk op evgg.nl/evangelist. Voor alle aankondigingen in dit magazine geldt: Deo volente.

Redactie: G. Geijtenbeek (redactievoorzitter)
C.W. Boon- Hoogendoorn (eindredacteur),
ds. M. Joesse (hoofdredeacteur), C. Klaasse,
J.C.A. de Visser-Vlastuin, L. Vogelhaar
Contact: redactieDE@evgg.nl

Concept en vormgeving: BladenMakers
Productie en logistiek: Tinto Media
Oplage: ca. 35.000
Kosten: ca. € 4,00 per jaargang,
bij postbezorging ca. € 7,00
ISSN: 1571-1315

EVGG

Houttuinlaan 7, 3447 GM Woerden
085-0645280
info@evgg.nl
evgg.nl

Giften

NL57INGB0000628912 t.n.v. Deputaatschap
Evangelisatie te Woerden. EVGG valt
als onderdeel van de Gereformeerde
Gemeenten onder ANBI-groepsbeschikking
met RSIN 820967257. Giften zijn dus fiscaal
aftrekbaar. Meer informatie over giften en
nalatenschappen op evgg.nl/steunen.

Bijbelcentrum

Onze materialen verwijzen naar bijbelcentrum.nl en onlinebijbelcurus.nl. Hier is informatie over de Bijbel en het christelijk geloof te vinden.



Evangelisatie op de Generale Synode

ds. M. Joosse

Het werk EVGG heeft op de Synode veel aandacht gekregen. Niet verwonderlijk, wanneer we mogen opmerken dat het evangelisatiewerk uitbreidt. Al vele jaren zijn er zes evangelisatieposten met een evangelist onder direct bestuur van het deputaatschap Evangelisatie. Daar zijn vier posten met een evangelist bijgekomen die zijn opgezet door een classiscommissie, die handelt namens de classis. Ook zijn er enkele plaatselijke gemeenten die ook een evangelist hebben aangesteld. In diverse gemeenten bestaat de wens om nog een evangelist te benoemen. Al deze verschillende activiteiten konden de deputaten niet meer controleren. Zes jaar geleden is er een transitie ingezet waarbij de aansturing is veranderd van een direct- naar toezichthoudend besturen op afstand. EVGG gaat meer als kenniscentrum voor alle posten en activiteiten functioneren. De zes langer bestaande posten met evangelist blijven onder het direct bestuur van het deputaatschap. Alle andere posten en activiteiten worden aangestuurd vanuit een plaatselijke gemeente en/of door een classiscommissie. De werkers van het bureau adviseren en zorgen voor materialen. Hiermee wordt het evangelisatiewerk ondergebracht in de kerkordelijke structuur van ons kerkverband.



De ingezette transitie maakt helder wie waarvoor verantwoordelijk is in het evangelisatiewerk. Die helderheid is ook nodig voor de verschillende geldstromen die soms door elkaar zijn gaan lopen. Collecten, kringloopwinkels, steunfondsen, ondernemers die bepaalde projecten steunen, etc. Tijdens de laatste zitting van de GS is besloten om de verantwoordelijkheden en ook de geldstromen, met een blik op de toekomst, goed te doordenken met hulp van enkele financiële experts uit de Synode.

Verwonderd dat al dat evangelisatie werk verricht wordt en druk om ook alles in goede banen te leiden. Dankbaar zijn we ook dat we een ervaren bestuurder, Willem de Potter, mochten aanstellen als directeur, die dit werk zal begeleiden. ■

Laat uw *licht*
alzo schijnen voor de
mensen, dat zij uw goede
werken mogen zien,
en uw Vader, Die in de
hemelen is, verheerlijken.

Matthéüs 5:16

SNIPPERS

Agenda

Evangelisatiediensten

Woensdag 25 maart
Middelharnis, 19:30
Ds. J.B. Huisman

Maandag 6 april
Paasbijeenkomst Tilburg

Maandag 6 april
Arnhem, 11:00
Gereformeerde gemeente
Arnhem

Donderdag 9 april
Nieuworp, 19:30
Ds. M. Blok

Activiteiten

Zaterdag 21 maart
landelijke evangelisatiedag
in Geldermalsen

Vrijdag 27 maart
Paaszangavond in
Leeuwarden

Zaterdag 28 maart
Open dag in De Bron
(Merksem)

Zaterdag 11 april
Fietstocht in Tienhoven

Kijk voor meer informatie op
evgg.nl/nieuws

Evangelisatiedag

Kom naar de Evangelisatiedag op 21 maart in Geldermalsen! Met verschillende sprekers en in waardevolle workshops denken we na over het thema 'Laat uw licht schijnen'. Er is ruimte voor ontmoeting en uitwisseling van persoonlijke ervaringen in het evangelisatiewerk. Er is een kindercreche en -club aanwezig. Zie: evangelisatiedag.nl.



10 jarig jubileum Bij Elim - Amersfoort

Het ontmoetingshuis 'Bij Elim' in Amersfoort bestond recent 10 jaar. In de week van 8 februari vierden we dat met een jubileumweek, die we op zaterdag 14 februari afsloten met een open jubileumdag voor bezoekers en gemeenteleden. Dankbaar voor wat God in de afgelopen tien jaar heeft gegeven, zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet. Gods werk gaat door - ook in Amersfoort!



Een nieuwe opmaak van De Evangelist!

Naar aanleiding van ons nieuwe logo hebben we ook een nieuwe opmaak voor De Evangelist. Deze aanpassing is gedaan om de uitstraling te verbeteren.

Gods Koninkrijk

Tekst: Evangelist A. van Setten

'Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk verwekken, dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden.'

Daniel 2:44a

Nebukadnezar zag in een droom een kolossaal beeld. Het hoofd was van goud, de borst en armen van zilver, de buik van koper, de benen van ijzer en de voeten gedeeltelijk van ijzer en leem. Dat grote beeld is de samenvatting van alle macht op aarde die zich stelt tegenover het Koninkrijk van God. Dát geweldige beeld wordt echter verbrijzeld door een steen. Het is Christus Jezus, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk werd een plaats ontzegd. Tot verbazing van de beschouwers groeit deze Steen uit tot een grote berg, die de hele aarde vervult. In Christus heeft de Heere Zijn Rijk bekendgemaakt. Hij heeft de wereld overwonnen. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Wat een rijke troost bij de geweldige en beangstigende machtsontplooiing door de huidige koninkrijken in deze wereld. Maar één ding is zéker: Christus' Koninkrijk zál triomferen!

Straks zal het gezien worden: de koninkrijken van deze wereld zijn van onze God en Zijn Christus! Wat een troost en bemoediging is dat voor al het werk dat gedaan mag worden in Zijn Naam! De overwinning ligt vast. Tegelijk zou het ons moeten aanzetten om onze naaste erop te wijzen dat straks al de tegenstanders van Zijn Koninkrijk verdelgd zullen worden. Geen fijne boodschap, maar wel een eerlijke boodschap! Een boodschap die we in liefde mogen en moeten uitdragen. Want Christus zal straks zeggen tegen allen die niet hebben gewild dat Hij Koning over

hen zou zijn: 'Brenge ze hier en sla ze dood voor mijn voeten.' Dat is de aangrijpende waarheid van ieder mens zonder God. Niet alleen buiten, maar ook binnen de kerk. Kunt u dan (blijven) zwijgen tegen uw naaste buiten en binnen de kerk?

Helaas is de ervaring dat velen dat (nog) wel kunnen. Maar wie door genade een inwoner is geworden van Zijn Koninkrijk, kan dat niet meer! Wie zegt genade te kennen en zwijgend zijn naaste verloren laat gaan, moet zich ernstig onderzoeken! Jezus zegt als Hij de Tien Geboden samenvat dat we God moeten liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Voelt u in deze woorden Zijn onuitsproken opdracht?

'Deze Koning zal hen voeren naar de eeuwige overwinning'

De grote vraag is: Van welk koninkrijk zijn wij onderdaan? Jezus zei: 'Niet eenieder die tot Mij zegt: 'Heere, Heere', zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die daar doet de wil van mijn Vader, die in de hemelen is.'

Onderdanen zijn alleen zij die uit God geboren zijn. Zij werden koning af en leerden voor deze Koning te knielen. Zij worden door de hoogste Koning beveiligd in de duistere nacht, en beschaduwd in Gods woning. Deze Koning zal hen voeren naar de eeuwige overwinning. Ja, eens komt de volkomenheid van Zijn Rijk, waarin Hij alles zal zijn in allen. Daniël zegt: 'Een koninkrijk dat in der eeuwigheid niet verstoord zal worden.' Bent u/jij door genade een inwoner van dát Koninkrijk? ■



Van weerstand naar verwondering

De ontmoeting met Chris veranderde haar leven

Sara groeide op in een warm gezin dat afstand had genomen van de kerk, maar waarin de Bijbel toch een centrale plaats innam. In dit interview vertelt Sara over haar ontmoeting met Chris die haar leven veranderde. Ook spreekt ze openhartig over haar strijd, verwondering en de weg waarop de Heere haar stap voor stap naar de kerk leidde.

Tekst: Christine de Visser-Vlastuin | Beeld: Niels Geijtenbeek

Waar kom je vandaan?

'Ik ben geboren in Kattendijke, een rustige plek bij de Oosterschelde. Het voelde als een veilige thuishaven. Door negatieve ervaringen met kerkmensen braken mijn ouders met de kerk. Wel deden wij als gezin Bijbelstudie en zongen we bij gitaar en tamboerijn liederen van Johannes de Heer. Als puber schaamde ik mij daarvoor en kreeg er een aversie tegen. Ik ging een werelds leven leiden. Ik wilde het huis uit en trok tijdelijk in bij een nicht in Rotterdam. Dat is opmerkelijk, omdat ik geen stadsmens ben. Ik vind het drukke leven in de stad vreselijk. Je stapt je appartement uit en staat in een betonnen jungle. Ik ging regelmatig terug naar Zeeland om rust te ervaren. Toch voelde ik dat ik in Rotterdam moest blijven. Achteraf zie ik: dat was van de Heere.'

Hoe verliep jouw eerste ontmoeting met Chris en zijn geloofsachtergrond?

'Hoewel ik Zeeland ontvluchtte, bad ik nog wel. Ook of God mij een gelovige man wilde geven. Ik was ervan overtuigd dat ik die in Zeeland niet zou vinden. Toen ontmoette ik Chris. Hier zat zó Gods leiding in! Vanaf dag één hadden wij diepe gesprekken. Chris bleek van de Gereformeerde Gemeenten te zijn. Mijn beeld van Gergemmers? Stug, zwart gekleed, aparte scholen en mensen die in een andere wereld leven. Al gauw kregen we een stevige discussie over kerkgang. Chris stelde één voorwaarde: samen naar Elim óf geen relatie. Hij is nauw verbonden aan Elim, de kerk van de gemeente Capelle aan den IJssel-Middelwatering. De Heere heeft Chris daar Zelf gebracht. Ik dacht: hallo, kom ook een beetje mijn kant op! Ik doe écht geen rok aan en hoed op! Maar hij kon geen enkel compromis sluiten.'

Welke innerlijke strijdervaarde je en waardoor verbrak je weerstand?

'Ik streed tegen de uiterlijkheden tot God mijn weerstand ineens verbrak. Ik bestelde twee rokken en een hoed en stuurde Chris een schermafdruk van mijn bestelling. De zondag erop ging ik mee naar Elim! Achteraf besef ik: God was altijd in mijn leven. Ik ben opgevoed met de gedachte: God is jouw Vader en jij bent Zijn kind. Toen ik in de Gereformeerde Gemeente kwam, ging dat op zijn kop. Ik leerde mezelf te beproeven. Er kwam strijd. Ik herken mij in Petrus die de Heere verloochende. Ik verdien niet dat God naar mij omziet. Daar word ik mij steeds meer bewust van. Strijd houd je heel scherp en doet je naar God rennen.'

Hoe waren jouw eerste ervaringen in de kerk?

'De eerste keer in de kerk dacht ik: wat gebeurt hier? Het ging er zo formeel aan toe. Geen band, maar een orgel dat me omverblies! Het was apart om Chris voor het eerst te horen zingen. Eerst playbackte ik, omdat ik niet wist hoe ik moest zingen. Het is zo anders dan ik gewend was en het voelde alsof alle ogen op mij waren gericht. Nu vind ik het zingen mooi, maar mijn stem kan het zingen nog niet altijd volgen. Het idee van een 'zwartekousenkerk' bleek onwaar. Mensen waren oprecht geïnteresseerd: 'Wat fijn dat je er bent!'

Op de JV hadden we fijne gesprekken. Tradities vind ik soms lastig: die redden je niet. Kijk omhoog! Het is goed om geen aanstoot te géven en ook om geen aanstoot te némen. Chris en ik spraken eindeloos. Ik vroeg steeds: Waar staat dat in de Bijbel? We gebruikten de uitleg van de BMU en Kanttekeningen.

Eerst vond ik de Drie Formulieren een menselijke interpretatie, maar langzaam raakte ik overtuigd: in Elim wordt Gods Woord zuiver gepreekt. De vrees voor God is aanwezig. Het gaat over zonde en genade. Ik volgde belijdeniscatechisatie en kreeg extra onderwijs. Uiteindelijk mocht ik van harte 'ja' zeggen op de doopvragen.'

Hoe ging het verder en hoe zie je de nabije toekomst voor je?

'Met Pasen werd ik gedoopt. Spannend, want door een chronische ziekte vreesde ik problemen. Maar de Heere gaf rust vanuit de berijmde 16e psalm. 'Ik stel die HEERE gedurig mij voor ogen.' Dat kan ik niet, maar dat is wel mijn verlangen. Mijn ouders steunen mijn keuze, al zeiden ze: Blijf onderzoeken. Nu woon ik half in Zeeland en half in Rotterdam. Chris en ik hopen 30 april te trouwen en zoeken een woning in Rotterdam of omgeving. Later willen we naar Zeeland. Onze trouwdatum komt in zicht, maar we staan er relaxt in. We ervaren dat God ons leidt. Dat geeft rust.' ■

PASPOORT

Naam: Sara Theenaart
Leeftijd: 27 jaar
Werk: Adviseur vastgoed bij de provincie Zeeland
Lid: GG Capelle aan den IJssel-Middelwatering

'Het idee van een 'zwartekousenkerk' bleek onwaar'

MEER HOREN?

Kom naar de Landelijke Evangelisatiedag! Chris hoopt daar te vertellen hoe de Heere hem naar de kerk leidde.

Themamap kinderevangelisatie 2026

Jona, waar ga je heen?

Ieder jaar ontwikkelen we een nieuwe themamap. Dit is een handleiding voor het houden van een vakantiebijbelclub. Dit jaar denken we na over Jona. Deze themamap is niet alleen bruikbaar voor vakantiebijbelclub maar ook het hele jaar door op de kinderbijbelclub.

Tekst: Dorieke van Horssen

Vier Bijbellessen:

1. Jona gaat op reis.
2. God hoort het bidden
3. In Ninevé geloven de mensen
4. Jona en de boom

Verskillende verwerkingsvormen:

1. Kerntekst + pictogrammen
2. Creatieve werkjes
3. Spellen
4. Themalied

Beschikbare materialen:

- Themamap (digitaal en papier)
- Werkboekjes (papier)
- Bellenblaas + visitekaartje

Dit laatste is bedoeld om voorafgaand aan de Vakantiebijbelclub uit te delen en hiermee kinderen uit te nodigen. ■



Beschikbaar vanaf **21 maart**
(Landelijke Evangelisatiedag)



Heeft u vragen en/of opmerkingen over het gebruik van de themamap of zoekt u begeleiding bij het (her)starten van een Bijbelclub, neem gerust contact op met ons bureau (085-0645280) of mail naar info@evgg.nl

EVANGELICHTJES

VERTEL HET VERDER!

6-10
JAAR

10-12
JAAR

HA, JONGENS EN MEISJES,

Heb jij weleens een schaapskudde gezien? Rustig grazend over de heide? Mooi hè! Kijk, daar loopt de herder. Die hoort bij de kudde. Hij weet de weg. Hij leidt zijn schapen naar plekken waar genoeg te eten en drinken is. Hij waakt over zijn schapen. Hij heeft zijn leven ervoor over! Dwarse schapen roept hij terug. De schapen kennen zijn stem. Ze zijn veilig, want de herder waakt!

In de Bijbel zegt Jezus 'Ik ben de goede Herder'. Zoals een herder zorgt voor zijn

kudde, zo zorgt God voor mensen die bij Hem horen. Dat kan, omdat Jezus op Golgotha als Lam van God Zijn leven gaf voor dwalende mensen. Hij kent hen en weet precies wat ze nodig hebben. Luister naar die stem. Volg Hem. Dan ben je écht gelukkig. Veilig achter Jezus' bloed!



DE GOEDE HERDER

Een herder heeft zijn schapen lief. Dé goede Herder ook! Hij zoekt nog andere schapen. Zondige mensen die gevaarlijk dwalen zonder God. Om hen te redden! In de Bijbel hoor je die stem. Ken jij die stem? Vertel erover aan mensen om je heen. Zodat het wordt één kudde en één Herder. Hij brengt veilig naar de stal!

KLEURPLAAT

EEN HERDER MET SCHAPEN



Serie:

De evangeliserende gemeente

HET EVANGELISATIE KOMPAS



Serie: De evangeliserende gemeente

De kerkelijke gemeente heeft een roeping. We hebben de verantwoordelijkheid en taak om een goed getuigenis te geven, een richtingwijzer te zijn naar Christus. In deze rubriek geven we handreikingen uit de praktijk om dit vorm te geven.

Vorige keer: Koers bepalen
Deze keer: Bewust toegerust

Op zoek naar die éne... zo willen we vandaag mensen bereiken die vervreemd zijn van Gods Woord. In de vorige Evangelist hebben we nagedacht over de plannen; deze keer richten we ons op het werk binnen de gemeente. Hoe creëer je bewustwording en hoe rust je gemeenteleden toe, zodat zij betrokken en toegerust worden om die éne te mogen ontmoeten?

Het oprichten van een Plaatselijke Evangelisatiecommissie (PEC) is een goed begin, maar het maakt een gemeente nog niet automatisch een evangeliserende gemeente.

Daarom wordt een onderscheid gemaakt tussen:

1. Bewustwording
2. Toerusting

Bewustwording en toerusting

Bewustwording wordt georganiseerd door de PEC, zodat gemeenteleden zich bewust worden van hun verantwoordelijkheid. Toerusting is gericht op degenen die zich willen inzetten om juist 'die ene' buitenkerkelijke te ontmoeten. De toerusting wordt afgestemd op de doelgroep, omdat bijvoorbeeld het benaderen van vluchtelingen anders is dan kinderevangelisatie.

Wat kun je doen om de bewustwording onder de gemeenteleden te vergroten?

Een predikant heeft hierin een belangrijke rol door te bidden voor het evangelisatiewerk en in de preken aandacht te besteden aan evangelisatie.

- Organiseer een gemeenteavond over: Handvatten evangelisatie in dagelijks leven
- Organiseer een gemeenteavond over: In gesprek gaan met buitenkerkelijken
- Preekbeurt door één van onze deputaten.



Gemeente in beeld: Zoetermeer

Al jarenlang heeft het evangelisatiewerk een plek binnen de gemeente Zoetermeer. Hoe dit praktisch vorm krijgt, is door de jaren heen gewijzigd. Zo is er lange tijd geëvangeliëerd vanuit een marktkraam. Dit was op een gegeven moment niet meer haalbaar. Nu wordt de kerk elk jaar geopend met Open Monumentendag. Ook organiseert de gemeente een high tea voor onkerkelijke ouderen, een vakantiebijbelweek voor kinderen, worden er rond heilsfeiten folders verspreid en is bij de kerk een geplaatst. Nu we naar een ander kerkgebouw hopen te verhuizen, willen we bekijken wat op de nieuwe plek de geschiktste activiteiten zijn. Daarom hebben we contact gezocht met EVGG. Tijdens een gezamenlijke vergadering zijn de knelpunten in kaart gebracht en praktische handvatten gedeeld om het evangelisatiewerk opnieuw vorm te geven.

Samen met de plaatselijke commissieleden richten twee werkgroepen zich op de specifieke doelgroepen: kinderen en omwonenden van de nieuwe kerk. Zij brengen in kaart wie de doelgroep precies is, hoe deze bereikt kan worden en welke middelen daarvoor nodig zijn. Deze concrete plannen helpen mee om het werk te organiseren, maar daarnaast blijft gebed onmisbaar: dat de Heere Zelf de harten van mensen wil openen en hen in aanraking brengt met Zijn Woord. EVGG blijft nauw betrokken bij dit proces en ondersteunt waar nodig om het evangelisatiewerk effectief voort te zetten.

Hoe rust je Kernteams toe?

De commissie heeft een belangrijke rol om de verschillende werkgroepen (die een doelgroep hebben) toe te rusten en te begeleiden. De EVGG ondersteunt hierin door toerusting te beleggen voor bijvoorbeeld:

1. Toerusting evangelisatie onder moslims
2. Toerusting evangelisatie onder vluchtelingen
3. Toerusting kinderevangelisatie
4. Toerusting leiden Bijbelstudie
5. Toerusting vertellen
6. Toerusting straatwerk
7. Gastheer/gastvrouw zijn

Of een ander onderwerp waarover toerusting gewenst is. ■



Neem contact op met Erik de Weerd (gemeenteconsulent) voor begeleiding en toerusting.

Kijk op onze website: evgg.nl/gemeente



Bezig zijn voor een gezamenlijk doel

De Potter eerste directeur van EVGG

Voor het eerst heeft het Deputaatschap voor de Evangelisatie een directeur benoemd. Als gevolg van de groei van het werk. ‘Steeds meer gemeenten proberen hun medemens te benaderen met de boodschap van Gods Woord.’

Tekst: L. Vogelaar

Op 1 februari is drs. W.J. (Willem) de Potter uit Amersfoort zijn werk als directeur begonnen, en er zijn direct al allerlei onderwerpen die de aandacht vragen. ‘Vanuit het bureau in Woerden proberen we de gemeenten te ondersteunen als ze zich bezinnen op de Bijbelse opdracht. De Generale Synode heeft als uitgangspunt genoemd dat elke gemeente een evangeliserende gemeente zou moeten zijn. Daarbij hebben we oog voor de verschillen tussen gemeenten.’

De afgelopen jaren is ook nagedacht over kleiner wordende (stads)gemeenten. ‘Wat zou het mooi zijn als zo’n gemeente niet zou hoeven te verdwijnen, maar dat vanuit deze gemeente evangelisatiewerk in de directe omgeving kan worden opgezet. Een voorbeeld is Delft, een heel kleine gemeente, waar de leden hebben besloten als gemeente te willen blijven bestaan, omdat ze vinden dat ze de stad niet mogen verlaten.’

De weg geweest

De Potter heeft zelf zo’n acht jaar ervaring opgedaan in het evangelisatiewerk. De gemeente in Amersfoort zet zich daar sterk voor in. De Potter heeft gefolderd en neemt deel aan het aanspreken van mensen op straat. Hij houdt ook regelmatig op zondagmiddag een meditatie in het ontmoetingshuis. Toen hij daarmee begon, wist hij nog niet welke taak er wachtte. In september 2025 nam hij afscheid als voorzitter van het college van bestuur van het Van Lodenstein College en het Hoornbeeck College. Hij begon een eigen

adviespraktijk. Inmiddels had hij in juni gehoord dat er een directeursfunctie beschikbaar kwam bij Evangelisatie Gereformeerde Gemeenten (EVGG). ‘Ik heb daar de weg van de Heere in mogen zien. Het werd me duidelijk dat ik hierop moest solliciteren.’

Het was niet het enige dat veranderde. Op 4 januari is De Potter in Amersfoort tot ouderling bevestigd. ‘Het is een bijzonder halfjaar geworden. Er kwamen twee dingen op mijn pad die ik zelf niet heb bedacht.’

Ervaring

De Potter (64) is een Zeeuw van afkomst. Hij groeide op in de gemeente Middelburg-Centrum. Na enkele jaren Terneuzen vestigde hij zich in 1991 in Amersfoort. Zijn vrouw en hij ontvingen zes kinderen.

‘Ik hoop kennis te maken met de vele mensen die betrokken zijn’

Na studies bedrijfseconomie en management bekleedde De Potter (directie)functies in het bedrijfsleven, onder meer bij Deloitte, Keukengroep Nederland, ICT-dienstverlener Profuse en het Amerikaanse ICT-bedrijf Infor. In 2007 werd hij lid van het college van bestuur van het Hoornbeeck College

en het Van Lodenstein College, in 2012 werd hij er voorzitter van. Beide onderwijsinstellingen fuseerden op 1 januari 2025 met de Jacobus Fruytier scholengemeenschap tot RBO Scholen, waarna De Potter alle drie de scholen leidde. ‘Het Hoornbeeck College is een landelijke onderwijsinstelling. Zodoende heb ik al met kerken in het hele land te maken gehad. Die ervaring hoop ik te mogen gebruiken.’

Uitbreiding

Bij EVGG is hij benoemd voor gemiddeld 16 uur per week. Hij neemt de plaats in van de Veenendaalse ouderling P. Schalk, die sinds 2020 als kwartiermaker een transitie in het werk begeleidde. Naast de zes evangelisatieposten die sinds 1959 zijn ontstaan, richt het evangelisatiebureau in Woerden zich steeds meer op ondersteuning van klassicale en plaatselijke evangelisatieactiviteiten. Het aantal medewerkers is dan ook gegroeid.

‘De visie en het beleid die het deputaatschap en de kwartiermaker hebben ontwikkeld, vormen mijn werkplan’, zegt de nieuwe directeur. ‘Ik hoop kennis te maken met de vele mensen die bij het werk betrokken zijn, landelijk, klassicaal en plaatselijk, ieder met zijn eigen taak en verantwoordelijkheid. Daarin wil ik een verbinder zijn. Je moet als directeur leiding geven, maar ik zie het vooral ook als een dienende functie. De achterliggende tijd heb ik in de Bijbel zitten lezen over de zendings- en evangelisatieopdracht. Dat is ons gezamenlijke doel, in afhankelijkheid van Gods zegen.’ ■

Financiële terugblik 2025

Op deze pagina staat een beknopt overzicht van de baten en lasten van EVGG over 2025. Dit is gebaseerd op de voorlopige jaarcijfers, zoals bekend op 20 februari 2026. De definitieve cijfers kunnen dus nog iets afwijken. De bedragen zijn afgerond, en moeten vermenigvuldigd worden met 1.000.

'Hartelijk dank voor alle inzet en bijdragen.'

Baten

Giften	€ 1.327
Collecten	€ 468
Activiteiten	€ 313
Eigen kringloopwinkels	€ 95
Nalatenschappen, huren en overige	€ 426
Totaal baten	€ 2.629

Lasten activiteiten

Activiteiten Emmen, Amsterdam, Alkmaar, Tilburg, Merksem	€ 349
Landelijke activiteiten zoals inkoop evangelisatiemateriaal, De Evangelist, video's, websites en andere	€ 242
Totale kosten activiteiten	€ 591

Personeelskosten, incl. sociale lasten, pensioen, reiskosten en andere	€ 1.098
Huisvestingskosten (huur, afschrijving, energie), Leeuwarden, Emmen, Utrecht, Woerden, Amsterdam, Alkmaar, Tilburg, Merksem.	€ 322
Overige kosten, belastingen, administratie, accountant, extern advies, automatisering en andere	€ 338
Totale lasten organisatie	€ 2.349

Financiële baten	- € 6
Resultaat uit exploitatie	€ 274

Verplichtingen aan evangelisten en weduwen tot 2004	- € 9
Resultaat *	€ 265

* bedragen x 1.000

De webshopomzet was

€145.000



Dat is € 25.000 meer dan in 2024 en € 75.000 meer dan in 2023. Zóveel evangelisatiemateriaal is voor iets meer dan de kostprijs de wereld ingegaan!

€174.000

Uit kringloopwinkels



Voornamelijk uit Rijssen, Barneveld, Brakel, Opheusden, Ridderkerk

Waaronder

€315.000

uit verkoop van onroerend goed

De actie 'Geef jij het door!?' van de JBGG Koers-vakanties van:

€113.530

In 2004 is gestart met een pensioenregeling, eerder was die er niet. De totale jaarlast hiervan was in 2024 € 60.000

Dat gaat over **7,5 fte**

op de evangelisatieposten (evangelisten en coördinatoren)

4,6 fte

op het evangelisatiebureau.

Dwalen in de mist

Drie in één week. Dat was heel veel... Drie mensen in één week die stierven. Drie zielen die de eeuwigheid ingingen.

De rouwkaarten kwamen binnen. Bij de eerste stond: 'Nooit verwacht dat ik 101 zou worden.' En: 'Aan de heilige St. Gerardus heb ik in mindere tijden veel steun gehad.' Bij de condoleance was gelegenheid voor een gesprek met de kinderen. En ook haar zoon refereerde aan de heilige St. Gerardus, die zijn moeder veel steun had gegeven in moeilijke tijden. Zijn beeldje stond altijd bij haar bed. Hij hielp haar, gaf haar kracht en troost. Tijdens de oorlogsjaren, tijdens het harde leven, tijdens blijdschap en verdriet. Hij was haar steun.

De tweede mevrouw kwam altijd eten. Een week ervoor zat ze bij ons in de auto, omdat het lopen niet meer ging. Bij de uitvaart bleek dat ook zij een heilige had: St. Antonius was altijd

bij haar. Hij hielp haar als ze iets nodig had, hij verhoorde haar gebed tot hem als ze haar autosleutels zocht. En haar kleinzoon verzekerde dat hij nu de lijn met deze heilige zou voortzetten. Oma vanuit 'boven', hij vanaf beneden. Zo zouden ze verbonden blijven, via hem. Een andere kleinzoon vertelde dat zijn moeder had gezegd dat ze een roodborstje wilde worden als ze was gestorven. En telkens als er ééntje langskwam, kwam oma laten zien dat ze nog aan hen dacht. De derde man zocht in zijn leven. Hij had het op veel plekken gezocht, maar nergens vond zijn hart rust. Regelmatig kwam hij naar het Bijbeluur. Jezus betekende veel voor hem, zei hij. Soms zei hij mooie dingen, Bijbelse dingen. Soms ook niet.

'Er is een mist die ons mensen het zicht ontnemt'



En zo zijn er veel verhalen. Verhalen van mensen die steun vinden in een heilige, maar ook in het spirituele of een occulte macht. Sommigen kunnen getuigen dat ze van te voren werden gewaarschuwd voor onheil, anderen dat ze werden gered door 'engeltjes op hun schouder'. Hun gebeden worden verhoord. Dat verwacht mij. Ik weet er niet zo goed raad mee. Maar blijkbaar zijn er dus reële machten die heel veel kunnen. Ik zie steeds duidelijker om me heen hoe de satan rondgaat. Hij gaat rond, soms als een brullende leeuw en zo duidelijk herkenbaar. Maar heel vaak ook zo sluw en listig, via allerlei geestelijke rituelen of spirituele zaken, via engelen of heiligen, via verslavingen of

via onwetendheid: 'we zien het wel'.

In deze weken is er regelmatig een dikke mist die over de weilanden hangt. Een mist die ervoor zorgt dat ik tijdens autorijden de dingen niet meer goed kan

zien en moet oppassen voor een ongeluk of verdwalen.

Het is een beeld van deze werkelijkheid. Er is een mist die ons mensen het zicht ontnemt, zonder dat we het zelf zien. Een mist die zorgt dat we van alles geloven, zonder dat het Jezus is. En ook ik leef in die mist, want ik leef op deze wereld. Maar Gode zij dank, door Zijn genade heeft God ook mij Zijn licht laten zien. Als ik omhoog kijk, boven de mist uit, zie ik de waarheid heel helder. In een Persoon: Jezus Christus. Velen dwalen en verdwalen, zonder dat ze het weten. 'Zij wankelen ten dode zo gij u onthoudt.' Kom, gaat u mee? Getuig niet van uzelf, maar getuig van Hem Die het Licht der wereld is. ■



Ineke van Dalfsen
Evangelisatiewerker
in Alkmaar

Nieuwe materialen



Goede Vrijdag en Pasen

Rondom Goede Vrijdag en Pasen hebben we nieuwe evangelisatiematerialen ontwikkeld.

- Folder 'Zó Bijzonder' met bijpassend visitekaartje
- Boekenlegger
- Uitlegvideo
- Social kaarten (verspreid mee op social media!)

Kinderen

- Folder 'Ik ben de Opstanding' met bijpassend visitekaartje
- Bloem op hout
- Uitlegvideo

evgg.nl/pasen



Agenda

21 maart
Themamap en werkboekjes 2026 Jona

2 april
Nieuwe folder
Hemelvaart & Pinksteren



Lente

Folder 'Lente' met zakje bloemzaadjes
TIP: ook goed bruikbaar rondom Pasen voor volwassenen en kinderen

evgg.nl/lente

Koningsdag

Op Koningsdag vieren we de verjaardag van onze koning Willem-Alexander. Bijna iedereen heeft een vrije dag en er zijn veel activiteiten en ontmoetingen. Dit geeft ook mogelijkheden om te evangeliseren. Wij hebben speciaal rondom Koningsdag materialen:

Folder 'De Koning komt!'

- Visitekaartje De Koning komt!
- A6-kaart De Koning komt!

evgg.nl/koningsdag

