

De Evangelist

nummer

3

24^e jaargang | Mei 2025

Uitgave van Deputaatschap Evangelisatie
van de Gereformeerde Gemeenten



Reportage

De kerkdeur open voor de buurt

Persoonlijk

Niet het vingertje,
maar het hart

Terugblik

Landelijke
evangelisatiedag



EVANGELISATIE GEREFORMEERDE GEMEENTEN

Op de voorpagina:

Evangeliseren op de markt,
Wageningen, zie pagina 8

Inhoudsopgave

- 4** **Snippers**
- 6** **Kanttekening**
De onbekende God verkondigd
- 7** **Nieuwe materialen**
Catechisatieles evangelisatie
- 8** **Reportage**
De kerkdeur open voor de buurt
- 11** **Koersactie**
Geef (jij) het door!?
- 12** **Persoonlijk**
Wát een refo's...
- 14** **Kind- en tienerevangelisatie**
Zegen op het jeugdwerk
- 15** **Column**
Anders denken
- 16** **Evangelichtjes**
- 18** **Vanuit het bureau**
Gemeenten met raad
en daad bijstaan
- 20** **Column**
Hoop in het dal van dorre
beenderen
- 21** **Financiën**
- 22** **Terugblik**
Landelijke Evangelisatiedag
15 maart 2025
- 24** **Vrijwilliger Ad Geuze**
'Belangrijk om zoveel mogelijk
aanwezig te zijn'



Colofon

De Evangelist is een uitgave van Evangelisatie Gereformeerde Gemeenten en wordt verspreid via de plaatselijke kerkenraden. Abonneren? Kijk op evgg.nl/evangelist. Voor alle aankondigingen in dit magazine geldt: Deo volente.

Redactie: G. Geijtenbeek, C.W. Hoogendoorn (eindredacteur), C.T.M. van Horsen-Meijer, ds. M. Joosee (hoofdredeacteur), C. Klaasse, J.C.A. de Visser-Vlastuin, L. Vogelaar
Contact: redactieDE@evgg.nl

Concept en vormgeving: BladenMakers
Productie en logistiek: Tinto Media
Oplage: ca. 35.000
Kosten: ca. € 4,00 per jaargang, bij postbezorging ca. € 7,00
ISSN: 1571-1315

EVGG
Houttuinlaan 7, 3447 GM Woerden
085-0645280
info@evgg.nl
evgg.nl

Giften
NL571INGB0000628912 t.n.v. Deputaatschap Evangelisatie te Woerden. EVGG valt als onderdeel van de Gereformeerde Gemeenten onder ANBI-groepsbeschikking met RSIN 820967257. Giften zijn dus fiscaal aftrekbaar. Meer informatie over giften en nalatenschappen op evgg.nl/steunen.

Bijbelcentrum
Onze materialen verwijzen naar bijbelcentrum.nl en onlinebijbelcursus.nl. Hier is informatie over de Bijbel en het christelijk geloof te vinden.



Onder Zijn zegen

ds. M. Joosse

In deze uitgave van *De Evangelist* wordt duidelijk dat er veel evangelisatiewerk verricht mag worden. Een uitvoerige beschrijving van het werk dat in Wageningen wordt gedaan, evenals het werk van de evangelisatieconsulenten en een persoonlijke ervaring van Christine de Visser.



We ervaren bij de bureaumedewerkers en bij veel vrijwilligers liefde tot de Heere en tot Zijn dienst. Wat is bij al ons werk nodig dat we uit Die Ene Bron ons werk mogen verrichten: "Jezus Christus en Dien gekruisigd". Alleen wat Gods werk is, zal juichen tot Zijn eer. Daarbij hebben we bij alle activiteiten de onmisbare zegen van de Heere nodig. Want als de Heere het huis niet bouwt, bouwen de bouwlieden tevergeefs.

Wat geeft Gods eeuwige, verkiezende liefde rust bij al het werk dat gedaan moet worden. Want de Heere Zelf zal er voor zorgen dat ze uit alle landen, tongen en talen zullen komen. Dat getal zal vol worden. Daar heeft de Heere, met eerbied gesproken, ons niet voor nodig. Tegelijk wil Hij, tot de komst van Zijn Koninkrijk, nietige mensen gebruiken. Wat geeft het dan ook verwondering als we iets van de vrucht mogen zien op wat gedaan mag worden.

De Heere geve dat deze uitgave van *De Evangelist* mag inspireren om het werk voort te mogen zetten. En we vragen u dit werk ook steeds neer te leggen aan de troon der genade. Want aan Gods zegen is alles gelegen.

**Immers is mijn ziel stil tot
God; van Hem is mijn heil.**

Psalm 62:2

Snippers

Ontmoetingsruimte Kruispunt Doetinchem

De Gereformeerde Gemeente van Doetinchem heeft op 29 maart ontmoetingscentrum Kruispunt geopend. Het bevindt zich op Korte Heezenstraat 18 in de binnenstad en heeft als doel het bereiken van de niet-kerkelijk-betrokken naaste. Het is het werkterrein van evangelist Van Grol en zijn helpers.



Evangelist Van Drunen neemt afscheid

'Het Deputaatschap voor de evangelisatie der Gereformeerde Gemeenten is verblijd te kunnen mededelen, dat men iemand heeft aangenomen om opgeleid te worden tot evangelist. Zijn naam en adres: C. van Drunen, Seringenplantsoen 481, 2982 BP Ridderkerk', meldde De Saambinder in 1993. Van Drunen was benoemd op 22 maart. Hij nam ook afscheid op 22 maart, 32 jaar later. Bezoekers van de evangelisatiepost, vrijwilligers, ambtsdragers,

(oud-)evangelisten en hun echtgenotes, familieleden en vrienden vulden het kerkje in Emmen. Herinneringen werden opgehaald, met een lach en een traan. Van Drunen en zijn vrouw ontvingen bronzen beeldjes van zichzelf, een tekening van de kerk (met het echtpaar Van Drunen én het vroegere kostersechtpaar Boonstra) en andere cadeaus, uit waardering voor het vele werk dat ze verzetten. Van Drunens vrouw was al die jaren organiste tijdens de samenkomsten.



Eerste editie Alkmaer Song

Samen zingen is fijn. Het verstevigt de onderlinge band, via muziek bereik je een andere doelgroep en niet in het minst: via zang komen teksten (in dit geval over God) anders binnen en bekliven ze beter. Daarom hebben we in maart voor het eerst de Alkmaer Song georganiseerd. Samen met Alkmaarders zongen we christelijke liederen voor de Alkmaarders. Zangers namen hun familieleden mee: mensen die soms nog nooit in een kerk geweest waren. Het was een prachtige avond. We gaan verder met oefenen, zodat er volgend jaar weer een Alkmaer Song gehouden kan worden.

Hemelvaartsdag en Pinksteren

Elk jaar staan ze weer op de kalender: Hemelvaartsdag en Pinksteren. Maar waar gaan deze christelijke feestdagen over? Help je mee deze Boodschap te verspreiden? Bekijk ons materiaal via evgg.nl of via de QR-code.



Agenda

Open dagen

Zaterdag 14 juni
'Achter de Hoven' Leeuwarden

Zaterdag 4 oktober
'In de Gouwstraat' Rotterdam

Burendag

Zaterdag 27 september
'Het Kruispunt' Tilburg

Evangelisatiediensten

Donderdag 12 juni 19:30
Ger. Gem. Westkapelle
ds. M. Joosse

Donderdag 19 juni 19:30
Ger. Gem. Boskoop
ds. M. Joosse

Woensdag 16 juli 19:30
Ger. Gem. Terwolde-De Vecht
ds. H. van der Heiden

Woensdag 16 juli 19:30
Ger. Gem. Elspeet
ds. K. Boeder



De onbekende God verkondigd

‘Want de stad doorgaande, en aanschouwende uw heiligdommen, heb ik ook een altaar gevonden, op hetwelk een opschrift stond: DEN ONBEKENDEN GOD. Dezen dan, Dien gij niet kennende dient, verkondig ik ulieden.’

Handelingen 17: 23

Tekst ds. H. van der Heiden

Paulus, de zendingsapostel, is alleen in de stad Athene. Hij wacht op zijn helpers. Ondertussen bekijkt hij de stad. Athene is een historische stad met een rijk cultureel verleden. Athene is ook een zeer godsdienstige stad. Overal staan tempels, altaren en afgodsbeelden. Paulus ziet dat de stad zeer afgodisch is. Hij ergert zich aan de afgoderij. Maar zijn hart is ook vervuld met bewogenheid. Athene is vol intellect en godsdienst, maar kent de ware God niet. Paulus ziet duizenden mensen, die nooit over de Heere Jezus hebben gehoord. Hoe bezien wij ons dorp of onze stad, ons land? Zoveel mensen die niet weten van de levende God in de hemel. Is ons hart bewogen over zovelen die geen kennis hebben van de Heere Jezus?

Paulus staat te midden van de godsdienstige mannen van Athene. Hij spreekt vrijmoedig, door de kracht van de Heilige Geest. U bent zeer godsdienstig. Het klinkt alsof Paulus hen prijst, maar het is een verwijt. Zoveel bijgeloof is alleen in Athene te vinden. Paulus heeft een bijzonder altaar in één van de straten gezien: *‘Ik heb ook een altaar gevonden, op hetwelk een opschrift stond: DEN ONBEKENDEN GOD.’* Dezen dan, Dien gij niet kennende dient, verkondig ik ulieden. Hiermee sluit Paulus aan bij de leefwereld van de Atheners. Dat is ook voor ons van belang als we met iemand uit de straat of van ons werk willen spreken over de God van de Bijbel. Paulus gaat de onbekende God prediken.

Van nature is God voor ons allen een onbekende God. Ons zondaarshart is onwetend voor God en Zijn Woord. Dat geldt voor de mensen om ons heen, maar ook voor ons. Laat ons gebed zijn: Heere, dat ik U mag kennen en Uw Zoon. Paulus wijst de Atheners er op in vers 30 hoe de Heere gediend wil worden: ‘God

dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu allen mensen alom, dat zij zich bekeren.’ Hier schittert Gods ontferming. Er is nog genade voor mensen die eigen goden dienen. Er komt een eind aan de tijd van hun onwetendheid. De Atheners waren verblind, maar nu behaagt het de Heere naar Zijn welbehagen Zijn Woord ook aan hen bekend te maken. Na Pinksteren wordt het Evangelie wereldwijd verkondigd, zonder onderscheid, aan alle mensen alom dat zij zich bekeren.

‘Er is nog genade
voor mensen die
eigen goden dienen’

Paulus roept de Atheners op: Bekeert u tot de levende God. Bekering is nodig voor een ieder. Daarom moet het Evangeliewoord verkondigd worden in de kerk, maar ook in de wereld. De prediking van Paulus in Athene mag vrucht dragen. We lezen in vers 34: *‘Doch sommige mannen hingen hem aan, en geloofden (...) en anderen met dezelve.’* De Heilige Geest werkt in zondaarsharten het waar zaligmakend geloof. De Heere schenkt geloof in Athene. Mag zo het vele evangelisatiewerk wat verricht mag worden vruchten van geloof en bekering voortbrengen, gewerkt door God Zelf.

Catechisatieles evangelisatie

Waarom ga je naar de kerk? Hoe weet je dat God bestaat? Jongeren krijgen deze vragen vaak tijdens hun studie, stage, werk of vrije tijd. Kunnen zij dan in eenvoudige woorden uitleggen wat de kern van het geloof is, of hoe een christelijke levenshouding doorwerkt in hun leven?

Tekst Christianne Hoogendoorn

Dankzij de actie 'Bijbel Binnen Bereik' van JBGG zijn voor jongeren van 16 jaar en ouder twee exemplaren van het boekje 'Bijbel in een notendop' beschikbaar via hun kerkenraad. Eén om zelf te lezen en één om weg te geven. EVGG heeft daarbij een catechisatieles ontwikkeld voor deze jongeren. In één les kunnen ze leren over evangelisatie en wat dit voor hen betekent. Heel bruikbaar, bijvoorbeeld bij de start of het einde van het jaar, of voor een vakantie.

Alle kerkenraden hebben eind maart een voorbeeldpakket ontvangen met het verzoek om dit materiaal te gebruiken in de catechisatie.



Ga naar evgg.nl/catechisatieles voor het bestellen en het downloaden van de bijbehorende powerpoint.



De kerkdeur open voor de buurt

Wageningen evangeliseert in de stad en bij de studenten

Tekst L. Vogelaar

Folderen op de molenmarkt is anders dan folderen op de universiteit. Buurtbewoners vóór de kerk zijn makkelijker te benaderen dan die áchter het gebouw. De gemeente Wageningen doet tal van ervaringen op tijdens het evangelisatiewerk.

Wageningen heeft sinds 1995 een evangelisatiecommissie. Het blad De Evangeliebanier werd verspreid, en later folders over de heilsfeiten. Dit voorjaar zijn 2500 paaskaarten door de brievenbussen gedaan.

‘In de loop van dit jaar hopen wij in de buurt van de binnenstad een ruimte in gebruik te nemen waar we mensen ontmoeten en een gesprek over het geloof kunnen hebben’, zeggen Heidi Floor-Derksen, Dick van der Hoek en Herman Koudijs, die bij het evangelisatiewerk betrokken zijn.

De meeste activiteiten richten zich meer op de wijk rond het kerkgebouw. ‘We wilden meer naar buiten treden. Mensen kennen ons van het klokgelui op zondag, maar velen hebben geen idee hoe een kerk er vanbinnen uitziet.’

Daarom is er nu elk jaar een oliebolproeverij. Bij een partytent voor de kerk zijn chocolademelk en een oliebol te krijgen en kinderen kunnen marshmallows roosteren boven een vuur. Gemeenteleden komen die dag de bestelde olieballen halen. Daardoor mengen de gemeenteleden en de buurtbewoners zich als vanzelf. Bezoekers worden uitgenodigd in de kerk te komen kijken. Daar worden ze rondgeleid, ze kunnen naar zang en muziek luisteren en ze mogen de trap op naar de organist. Daardoor ontstaan gesprekken en kan evangelisatiemateriaal worden meegegeven. ‘De laatste keer ontstond bij de doopvont een gedachtewisseling over de betekenis van de doop.’

Nee-neestickers

Er zijn ook andere activiteiten waardoor contact met buurtbewoners wordt gelegd: een high tea,



Evangelisatiekraam op de maandelijkse markt



Het toekomstige inloophuis, Bevrijdingsstraat 26

bloemschikken, autowassen en een creatieve ochtend. Bij de lunch gaat dan de Bijbel open. Een aantal buurtbewoners komt naar de verkoping van de vrouwenvereniging. Ook daar ligt evangelisatiemateriaal. 'Van tevoren verspreiden we waardebonnen in de buurt, waardoor mensen worden uitgenodigd.' Met de bewoners van de sociale huurwoningen ontstaat gemakkelijk contact. Lastiger is het bij de duurdere huizen in de nieuwbouwwijk achter de kerk. 'Op veel brievenbussen zit daar een nee-neesticker, zodat we er geen folders kunnen bezorgen. Veel kinderen uit die wijk zitten op een sportclub. Hen krijgen we niet warm voor onze kinderbijbelclub.'

Appgroep

Ieder jaar rijdt in september een tractor met een huifkar door de wijken rond de kerk en door wijk Kortenoord. Kinderen mogen meerijsen en krijgen dan een uitnodiging voor de club in de kerk. Meestal komen er acht à tien kinderen. Ze luisteren naar het Bijbelverhaal en leren samen een Bijbeltekst met gebaren erbij. Daarna wordt er geknutseld rond het thema van die morgen.

'De kinderen doen goed mee', zegt Koudijs. 'Zingen doen ze graag. Als leiding hebben we echt moeten

leren de kern van de boodschap heel eenvoudig te verwoorden. Na het verhaal over Petrus die over de zee liep, stak een jongen zijn vinger op: 'Dit is niet echt gebeurd, hè?' Ik zei: 'Het staat in de Bijbel; daarom geloof ik dat het echt gebeurd is.' Ik liet die jongen het voorlezen. Hij heeft inmiddels ook een kinderbijbel en vraagt bij elk verhaal of het daarin staat.' Met de ouders is er een appgroep. 'Daardoor hebben we makkelijk contact. Om de twee weken sturen we vrijdagmiddag een appje: Morgenochtend is er weer club. Sommige kinderen halen we thuis op, lopend of met de auto. We nodigen de kinderen ook uit voor het kinderkerstfeest van onze gemeente. De laatste keer waren alle kinderen van de club er mét hun ouders.' Het is een gemêleerde groep. 'Sommige kinderen van

'Op de universiteit bieden we Bijbels aan en delen we de BMU-uitgave 'Een boodschap voor u' uit'

de club hebben een christelijke achtergrond, bij anderen staat de tuin met Halloween vol spookachtige figuren. Daar ontstaat ook gesprek over en dan wijzen we op het Licht dat tegenover deze duisternis staat. We proberen de boodschap mee te geven zonder veroordelend te zijn. Sommige kinderen nemen hun knutselwerkje niet mee naar huis, zeker niet als er een Bijbeltekst op staat. Ze voelen precies aan of hun ouders dat waarderen of niet.'

De club is er voor de leeftijd 4-12 jaar, maar er zijn weleens kinderen gebleven tot ze 16 waren. 'We



Met een huifkar kinderen werven voor de Bijbelclub



Bijbelclub in de kerk van Wageningen

denken er soms over een groep voor twaalflussers te beginnen.'

Studenten

Wageningen is een studentenstad. 'Een wereldstad in het klein', zegt Van der Hoek. Heel anders dan de omliggende plaatsen. Van de 42.000 inwoners is een groot deel niet bij een kerk betrokken.

Inmiddels heeft de evangelisatiecommissie al drie keer een kraam bemand tijdens de introductiedagen. Daar hangt dan een poster van de studentenkring Ede-Wageningen van de Gereformeerde Gemeenten. De laatste keer stond een student van die kring ook achter de kraam.

Veel gesprekken worden tijdens deze dagen in het Engels gevoerd. Je mag er niet zelf mensen aanspreken, maar we mogen ons als maatschappelijke organisatie presenteren, Bijbels aanbieden en de BMU-uitgave 'Een boodschap voor u' uitdelen aan de Nederlandse studenten.'

'Bij alle activiteiten geldt dat je er vaak met schroom aan begint', zeggen de drie medewerkers. 'We moeten het ook niet van onze eigen inspanningen verwachten.' In het verleden werd samen met de Oud Gereformeerde Gemeente en de Gereformeerde Gemeente van Ede geëvangeliëerd onder asielzoekers. 'We mochten niet in het asielzoekerscentrum komen, maar organiseerden eens per maand een warme maaltijd in een magazijn in Lunteren. Met Kerst gaven we de asielzoekers een pakket. In de coronatijd zijn we met deze actie gestopt, maar met enkele Iraniërs hebben we nog steeds contact.'

Op de markt

Eens per jaar wordt bij de molen van Wageningen de molenmarkt gehouden. De kraam van de evangelisatiecommissie trekt de aandacht met het spandoek

'Niet bij brood alleen'. 'Daar bereiken we mensen uit heel Wageningen en niet alleen de buurt rond de kerk. We bieden iets kleins te eten aan. Kinderen krijgen een bellenblaasbusje met daarop de tekst 'Niet bij brood alleen' en een QR-code naar de website van onze gemeente.'

Op de tweede zaterdag van elke maand staat de evangelisatiecommissie met een kraam op de markt rond de Grote Kerk. 'De tafel was eerder van de Hersteld Hervormde Kerk in Ede en Stichting Evangelisatie Sjofar. Zij begonnen echter ook in Ede en konden de kraam in Wageningen niet meer bemannen. Die hebben wij toen overgenomen. Twee gemeenteleden staan bij de kraam, twee of drie anderen lopen op de markt of in de winkelstraat. We bieden folders en Bijbelgedeelten aan en verkopen ook Bijbeltjes, in allerlei talen. We willen graag in gesprek komen met de voorbijgangers, wie ze ook zijn.'

Zowel stadsbewoners als studenten bezoeken de markt. 'Een Indonesische student vertelde hoe Romeinen 3:23-24 hem had aangesproken, over zonde en genade. Een maand later vertelde hij dat hij de Bijbel van begin tot eind was gaan lezen. Hij had Genesis 3 gelezen en zei: 'Nu weet ik waar die zonde vandaan komt.'

Intelligente mensen komen soms met allerlei spitsvondigheden. We proberen hen aan het lezen te krijgen: zo staat het in Gods Woord. Negatieve reacties zijn er ook. Achterop de kraam staat: 'Wie de Zoon (Jezus) heeft, die heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet.' 'Dat betekent dus dat ik in de toekomst geen leven heb', zei iemand fel. Dan wijs je erop dat de Bijbel op behoud gericht is en dat Jezus ervoor heeft gezorgd dat het weer goed kan komen.'

Er lopen veel moslims op de markt. 'Die geloven niet dat God een Zoon heeft. Ze gaan soms met ons in discussie. We stimuleren ook hen vooral om zelf de Bijbel te lezen.'

Geef (jij) het door!?

Koers-vakanties is onderdeel van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten en organiseert vakanties waarbij ontspanning, ontmoeting en bezinning centraal staan. Elk jaar is er een kampproject. Op vakantie wordt er geld opgehaald voor een goed doel. Dit jaar wordt er geld opgehaald voor EVGG.

Tekst Christianne Hoogendoorn

IEDEREEN
MOET HET
HOREN!

Deze actie gaat verder dan alleen geld inzamelen. Samen met de koersdeelnemers (kinderen en jongeren tussen de 9 en 35 jaar) denkt de staf op de vakanties na over de volgende onderwerpen:

1. Wat geef jij door in jouw omgeving?
2. Evangelisatie vanuit jouw kerk
3. Jouw 'goud' voor de evangelisatieposten

Soms vinden mensen het spannend om een Bijbel, of een Bijbelse brochure te kopen of aan te nemen. Misschien knoopt die man of dat meisje in die car een gesprek aan. Of stelt hij vragen. En daar zitten ze nu net niet op te wachten.

Waar gaat het geld heen?

We maken vanuit de actieopbrengst een car, of misschien wel meer dan één. Een car? Wat is dat dan? We bedoelen een vrolijk, opvallend, vriendelijk aanhangwagentje. Of een tuk-tuk. Je kent ze misschien als foodtruck op een gezinsbeurs of andere activiteit. Mensen staan er vaak in de rij voor wat er te koop of te krijgen is. De vorm trok hun aandacht naar de inhoud. Dát willen we nu precies bereiken. Op weekmarkten, jaarmarkten, zomerfairs; of welke activiteit dan ook. Vanuit een evangelisatiepost. Of vanuit een plaatselijke kerk. Misschien vanuit jouw gemeente!

Juist voor deze mensen is een Bijbelkastje een uitkomst! Op een doordachte plaats hangt iemand een kastje neer. Netjes afgesloten. Waterdicht. Maar wel vrij toegankelijk. En daar legt hij wat Bijbels in. Nederlands. Engels. Turks. Allemaal afhankelijk van wie de wijkbewoners zijn. En evangelisatiebrochures. Het boekje De Bijbel in een notendop. En nog wat materiaal. In de voortuin van zijn huis. Of aan de muur van de kerk. Lekker toegankelijk. Zo kan iedereen ongezien kennismaken met de beste Boodschap!



Lees
meer
over deze actie
op evgg.nl/koers

Wát een refo's...

Via het werk de weg terug naar de kerk

Tekst: Gijsbert Geijtenbeek

Dat Sandra Buddingh (48) in mei 2023 belijdenis zou afleggen in de Gereformeerde Gemeente van Zeist was allerminst vanzelfsprekend. Met haar man en twee kinderen woont ze in Amersfoort-Vathorst. Hij is opgeleid als bouwkundige. Zij is sinds haar 28e advocaat. Het kantoor waar zij werkte, had ook een vestiging op de Zuidas in Amsterdam. Hun leven staat op de rit. Totdat God ingrijpt.

Het leven van Sandra kent pieken en dalen. De kerk kent ze uit haar jeugd. Haar moeder (Jehova's Getuige) overlijdt als Sandra zeven jaar is. Haar vader is dan al lid in een hervormde kerk. 'Toen mijn vader opnieuw trouwde, moest ik een rok gaan dragen, liefst ook doordeweeks. Ik moest naar catechisatie. Ik moest veel, maar niemand legde uit waarom. Toen ik elf was, werd ik gedoopt. Wat zág ik me staan, voor in de kerk...'

Op haar 22e besluit ze: 'Als dát God is, dan hoeft het voor mij niet!' Voordat de oudste geboren wordt, trouwt Sandra. 'We hebben altijd een conservatieve inslag gehad. Daarom gaan onze kinderen naar katholieke scholen. De keuze dat één van de ouders de baan zou opzeggen om er voor de kinderen te zijn, is ook een bewuste.' Sandra blijft werken. In coronatijd komt een vacature voor jurist op een accountantskantoor voorbij. Ze besluit te solliciteren en wordt aangenomen. Op haar eerste werkdag merkt ze iets op: 'Wát een refo's hier!'

Na een tijdje vraagt een collega wat ze van de kerk vindt. 'Daar wil ik niets mee te maken hebben', was haar korte -maar duidelijke- antwoord. Toch valt haar iets op bij deze collega's. Zij putten kracht uit hun geloof, vreugde uit hun christen-zijn. Sandra: 'Dat kende ik niet. Voor mij stond het christen-zijn gelijk aan 'je móét dit, en je mág dat niet.' Nu merkte ik iets anders: liefde!'

Sandra raakt op kantoor in gesprek. Al snel beschikt ze over een Bijbel-app en een Bijbel met uitleg. Niet veel later zit ze in de kerk. Daar hoort ze dingen die ze

nooit eerder opmerkte: 'Dat God rechtvaardig is, maar ook barmhartig. 'Zoals u allemaal wel weet, we zijn er immers van onze kinderjaren mee opgevoed...'; zei de dominee dan; maar ik wist dat niet. Ik wist niet dat het bloed van Jezus ook mijn zonden kan afwassen, en dat Hij klaarstaat om dat te doen. Dat ik bij Hem welkom ben, ondanks dat ik bewust ben weggegaan en zoveel zonden heb gedaan. Het is zó groot dat God mij al die tijd heeft vastgehouden.'

'Ik wist niet dat het bloed
van Jezus ook mijn zonden
kan afwassen'

Sandra's leven verandert, maar dat blijft niet zonder consequenties. 'Ook voor mijn man en kinderen veranderde er veel. Onze zoon zit op voetbal, onze dochter op hockey. Zondag was onze relaxdag. Maar door mijn leven en kerkgang gaat dat niet meer. Het is voor hen moeilijk om dat te accepteren. Dat geldt ook voor vrienden en anderen in mijn omgeving. Zelf weet ik hoe het is als God ingrijpt, maar ik kan die verandering bij niemand afdwingen. Met het opgeheven vingertje gaat het niet, ze moeten getrokken worden door de liefde.'

Zegen op het jeugdwerk

Over de inzet van kinderen en tieners tijdens de vakantiebijbelweek.

Wat een heerlijke week was het vorig jaar, de vakantiebijbelweek in Dordrecht. We mochten veel kinderen ontvangen en met hen de Bijbel opendoen. Zowel kinderen die we al langer kenden als nieuwe kinderen uit de wijk kwamen naar de vakantiebijbelclub. Een zegen dat deze kinderen opnieuw of voor het eerst in aanraking kwamen met het Evangelie van de Heere Jezus. Tegelijk was het ook een zegen voor ons als evangelisatievrijwilligers dat we in onze vakantie bezig mochten zijn met de Woorden van God.

Tekst Dorieke van Horssen-Meijer

De ouderling die de afsluitende maaltijd voor de kinderen en hun ouders of andere betrokkenen opende, verwoordde het zo treffend: 'Dit is het hoogtepunt van ons gemeentelven.' Het evangelisatiewerk heeft als primaire doel om dat éne kind en die éne tiener te vinden, welke die éne Naam nog niet kent. Tegelijkertijd is het juist dit werk dat ook tot een zegen kan zijn voor onze gemeenten en gemeenteleden. In de handreiking kinder- en tiener-evangelisatie noemen we hier het volgende over:

We mogen zegen van het kinder- en tienerwerk verwachten omdat:

1. de Heere Jezus Zelf een belofte verbindt aan het ontvangen van kinderen (zie Mattheus 18:2-5);
2. het ons meer nederigheid, geduld en lankmoedigheid leert. Door met kinderen en tieners te werken, worden deze gaven geleerd en gestimuleerd;
3. het een zegen is om kinderen en tieners tot Christus te zien komen en dat ze gaan verlangen om tot eer van God te mogen leven;
4. het geven van Bijbels onderwijs aan kinderen en tieners de meest effectieve manier is om zelf meer te leren uit de Bijbel.

Er is dus genoeg reden om een zegen te verwachten, ook voor ons als volwassen evangelisatiemedewerkers. Daarnaast liet de afgelopen vakantiebijbelweek ook zien dat jongeren en kinderen uit de gemeente goed ingezet kunnen worden voor het evangelisatiewerk. Zo was het prachtig om te merken dat tijdens

de openingsavond met het team er jongeren aanwezig waren die aangeboden hadden om te helpen. Juist in het gesprek merkte je dat ze dichterbij de leefwereld van het kind en de tiener staan. Gedurende de week zelf hielpen kinderen uit de gemeente met praktische taken, zoals het maken van naamkaartjes en/of het klaarzetten van een zeskamp.

Ook zagen we dat kinderen andere kinderen aantrokken. Zo kan een kind vanuit de eigen gemeente een ander buurkind meenemen naar de vakantiebijbelclub. Daarnaast getuigen kinderen vaak open en vrij. Een mooi voorbeeld is dat kinderen de Bijbelse psalmen en liederen gewoon zingen op straat of in de speeltuin en andere kinderen openlijk de Bijbel of de kerk aanraden.

We zijn blij dat dit jaar in de actie van de Koersvakanties evangelisatiewerk centraal staat. Zo worden kinderen en jongeren bewust gemaakt van de missie: op zoek naar die éne. Ik sluit af met het antwoord dat een jongere uit één van ons gemeenten gaf op de vraag die ik hem stelde hoe het kwam dat hij zo betrokken is op de gemeente en het evangelisatiewerk: 'Als kind kreeg ik al jong verantwoordelijkheden in het evangelisatiewerk en zo werd het een onderdeel van mijn leven.'

Zo wordt het kinder- en tiener-evangelisatiewerk -biddend- tot zegen, voor kinderen en jongeren buiten en binnen de gemeente.



Anders denken

Tekst Christine de Visser-Vlastuin

Het uitzendbureau had een baantje voor mij bij een bedrijf in het WTC in Rotterdam. Vol goede moed ging ik het sollicitatiegesprek in. Voor mij zat een bijdehante vrouw, die wat ouder was dan ik. Zij was zo eind de twintig. Na een aantal vragen vroeg ze vinnig: 'Waarom is het trouwens relevant om je geloof op je CV te zetten? Moeten wij daar rekening mee houden of zo?' Ik had het opgeschreven omdat mij dat zo op de middelbare school tijdens de sollicitatietraining was geleerd. Ik antwoordde dat het christenzijn mijn hele leven doortrok. 'Pas je dan wel in ons bedrijf?' Ik zei dat het goed voor mij was om met andersdenkenden om te gaan. 'Wat?! Andersdenkenden?!' Dat schoot in het verkeerde keelgat. Wie dacht ik wel te zijn dat ik haar en haar collega's als andersdenkenden betitelde! Langzaam herhaalde ze: 'Andersdenkenden!' Ze trok er een vies gezicht bij. Ik had in haar ogen iets héél fouts gezegd. Naar het baantje kon ik fluiten.

'Christenen denken dwars tegen de hoofdstroom in.'

Ik heb vaak aan het voorval teruggedacht. Vanwaar die felle reactie? Er is toch niets mis met anders denken? Blijkbaar raakte ik iets bij die vrouw. Wat was dat precies? Ik heb het toentertijd helaas niet gevraagd. Pretendeerde ik volgens haar met het woord 'andersdenkenden' dat ik goed dacht en zij fout? Dat ik beter was dan zij?

Hoe het ook zij, christenen denken dwars tegen de hoofdstroom in. Dat wekt vroeg of laat irritatie en tegenstand op. Dat zien we bijvoorbeeld als er in de politiek op christelijke standpunten wordt gereageerd. Het denken vanuit Gods Woord en het denken vanuit zelfbeschikkingsrecht staan daar lijnrecht tegenover elkaar.

Bij grote ethische kwesties denk ik als christen radicaal anders dan de huidige Nederlandse samenleving. Maar hoe zit dat in mijn leven van alledag? Denk ik dan echt anders dan de wereld? Mijn 'denkrichting' is mijn 'levensrichting'. Waar denk ik het meest aan? Aan vakantie, gezelligheid, leuke uitstapjes, lekker eten? Wat zijn mijn gedachten als ik ziek ben? Vervelend, het moet zo snel mogelijk over zijn, pilletje nemen? Wat brengt het denken aan de spanningen in de wereld in mij teweeg? Angst en bezorgdheid? Richt mijn denken zich op het hier-en-nu of naar omhoog? Denk ik werkelijk anders dan mijn buurvrouw die nergens aan doet? Hoe kan ik zout en licht zijn als ik nauwelijks anders denk?

Het is een Bijbelse opdracht om anders te denken. Aan de gelovigen in Rome schrijft Paulus in hoofdstuk 12:2: 'En wordt dezer wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds (= de vernieuwing van uw denken), opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is.'

Schrik jij soms ook van jouw door de wereld doortrokken, aardsgerichte, egoïstische denken? Bid daar dan tegenin:

'O Heere, U heeft recht op mijn hele hart. Maak mij een zoutend zout en een lichtend licht. Doe mij anders denken, volkomen gericht op Uw Naam, Uw Koninkrijk en het doen van Uw wil.'

EVANGELIEN ICHTJES

VERTEL HET VERDER!

6-10
JAAR

HA, JONGENS EN MEISJES,

Er ging eens iemand op reis. Lopend van Jeruzalem naar Jericho. Dat is heel ver! Eenzaam loopt de man over de ruige weg. Het is warm! Opeens... een klap... en nog een! Het zijn rovers! Die lagen op de loer. Ze beroven hem van al zijn spullen. Zwaargewond laten ze de man achter. Helemaal alleen! Luister, er klinken voetstappen. Daar komt een priester. Gelukkig, die helpt de gewonde man vast wel! Maar nee, de priester loopt snel verder. Kort daarna komt er een Leviet. Dat is

een belangrijke man in de tempel. Ook hij ziet de gewonde man. Zonder te helpen loopt hij voorbij. Wat erg! Kijk, daar komt een Samaritaan. Dat is iemand uit een ander land. Daar zijn de mensen uit deze streek niet aardig tegen. Dus die zal niet helpen. Maar de Samaritaan stopt! Vol medelijden verzorgt hij de wonden van de gewonde man en brengt hem op zijn ezel naar een herberg. Hij betaalt zelfs de herbergier om voor de gewonde man te zorgen. Wie had dat gedacht!



REBUS

WIE IS MIJN NAASTE?

Dit verhaal lees je in de Bijbel. Een wetgeleerde vroeg de Heere Jezus hoe hij eeuwig leven kon verdienen. In de wet staat dat je God moet liefhebben met heel je hart en de naaste als jezelf. Maar daar had de wetgeleerde geen zin in. 'Wie is mijn naaste?' vroeg hij. Toen vertelde de Heere Jezus dit verhaal. Wie van deze drie was de naaste van de gewonde man?

Weet jij het? Los de rebus op en vind het juiste antwoord!



-UR



D=R



TA = MH



O=i
-N



L=S



G=R
R=N



GA HEEN EN DOE NET ZO!

De Heere Jezus geeft door dit verhaal een opdracht. Om vriendelijk te zijn tegen de mensen om ons heen. En hen te helpen. Ook mensen die anders leven en denken dan wij. Dat kan best lastig zijn. Want door de zonde haten we God en onze naaste. En kunnen

we het eeuwige leven niet verdienen. Vraag daarom om geloof in de Heere Jezus. Hij was de wet gehoorzaam. En heeft met Zijn bloed aan het kruis de schuld van zondige mensen betaald. Hij alleen kan liefde in je hart geven tot God en je naaste!

10-12
JAAR



Gemeenten met raad en daad bijstaan

Welke taak hebben de evangelisatieconsulenten van EVGG?

Tekst Chris Klaasse

Erik de Weerd en Dorieke van Horssen-Meijer zijn vorig jaar juni door EVGG aangesteld als evangelisatieconsulenten. Wat houdt die functie precies in? En hoe bliken ze terug op het eerste jaar?

Nadat het kinderkoor heeft gezongen, staat er op het programma van de laatstgehouden landelijke evangelisatiedag in Geldermalsen: "Presentatie consulenten en materialen". Erik de Weerd (50) uit Nunspeet loopt naar voren. Hij vertelt kort iets over zijn werk, en laat de handreikingen "De kerk naar buiten" en "kind- en tiener-evangelisatie" zien.

Tijdens de presentatie verschijnt Dorieke van Horssen (34) uit Dordrecht niet op het podium.

Waarom? 'We hebben ervoor gekozen om Erik het eerste aanspreekpunt van ons werk te laten zijn. Als er vragen over kinderevangelisatie zijn, speelt hij die naar mij door', legt Van Horssen naderhand uit. Beide consulenten zijn aangetrokken om de visie van EVGG meer uit te dragen in de gemeenten en vanwege de toenemende vraag naar toerusting en advies, legt De Weerd uit. Hoeveel gemeenten hebben het afgelopen jaar contact met hem opgenomen? 'Een stuk of tien. Niet zo veel dus. Het laat zien dat er werk aan de winkel is. Het

is ons uitzien dat alle gemeenten volop inzetten op evangelisatie, en dat de vragen binnenstromen.'

Het doel en uitzien van EVGG is dat elke gemeente een evangeliserende gemeente wordt. Om dat te bereiken, moet je eerst weten hoe het er in de 150 gemeenten voorstaat, zegt De Weerd. 'Ik heb een commerciële achtergrond, en ben gewend om eerst te kijken: wie zijn mijn klanten en wat is hun behoefte? Als je dat weet, kun je gericht aan de relatie met die klanten gaan werken.'



Evangelisatiewerk is niet commercieel, maar om iets te bereiken, mag je wel gebruikmaken van deze methoden.'

Samaritaanse vrouw

Het afgelopen jaar is De Weerd gaan onderzoeken hoe het evangelisatiewerk er in gemeenten voorstaat. 'Ik onderscheidde drie hoofdgroepen, die ongeveer even groot zijn: gemeenten met een actieve plaatselijke evangelisatiecommissie (PEC), gemeenten met een PEC waarvan niet duidelijk is of die actief is, en gemeenten zonder PEC.'

Het gaat De Weerd er niet per se om dat iedere gemeente een PEC heeft. 'Zonder zo'n commissie kun je ook een evangeliserende gemeente zijn. De Samaritaanse vrouw opende ook geen inloophuis, maar ze had wel het verlangen om anderen over de Heere en Zijn werk te vertellen. Als ieder lid van de Gereformeerde Gemeenten die innerlijke behoefte kent en zich biddend afvraagt wat zijn taak is, dan opent de Heere ook wegen om anderen te betrekken bij het Woord.' Evangelisatieconsulenten kunnen dat verlangen niet

opwekken, erkent de consulent, 'wij kunnen alleen maar onderbouwen waarom het een christelijke opdracht is'.

Als christelijke gemeenten heb je de mogelijkheid, het voorrecht en de plicht om elkaar te steunen en op te wekken om werk te maken van evangelisatie, vult Van Horssen aan. 'We lezen in Genesis dat God zegt: 'Het is niet goed dat de mens alleen zij.' Ik denk dat we dit breder mogen trekken dan alleen het huwelijk. Ook in het evangelisatiewerk geldt: je hebt elkaar nodig. Dat is wat Paulus ook zegt in 1 Korinthe 12, waar hij het heeft over de kerk als het lichaam van Christus. Alle lichaamsdelen zijn verschillend, maar ze zijn allemaal nodig.'



Stadsgemeente

De Weerd ziet het als zijn taak om gemeenten met elkaar te verbinden, bijvoorbeeld een kleine stadsgemeente met omringende gemeenten. 'Het helpen van kleine gemeenten in grote steden zit ook in mijn takenpakket. Die stadsgemeenten hebben een groot werkveld, maar weinig menskracht. De hulp van kerken in omringende plaatsen hebben ze dus hard nodig.'

Luisteren naar wat de behoefte van een gemeente is, hoort ook bij het werk van de consulenten. Van Horssen: 'De flyer over Halloween hebben we gemaakt omdat we hoorden dat daar behoefte aan was.' Daarnaast blijft het belangrijk om bekendheid te geven aan materialen die er al zijn, zegt De Weerd. 'Alles met het doel om die éne mens te bereiken. Wij weten niet wie die ene is, maar de Heere vraagt ons om onophoudelijk te zaaien. Daar proberen we aan bij te dragen.'



'Er werden ervaringen uitgewisseld; dat is leerzamer dan wanneer je onze brochures leest'

De consulent kinderevangelisatie ziet het in het klein, op de kinderbijbelclub: 'De een kan vertellen, de ander kan knutselen, een derde kan bakken.' Maar ook op iets grotere schaal: 'Een Zeeuwse gemeente vroeg mij om een toerustingsbijeenkomst over kinderevangelisatie te geven. Erik heeft toen geregeld dat er ook mensen uit buurgemeenten kwamen. Er waren 25 mensen uit 7 gemeenten. Het was mooi om te zien hoe vrijwilligers met elkaar in gesprek kwamen en plaatselijke gemeenten zo van elkaar leerden.'



Hoop in het dal van dorre beenderen

Tekst Ineke van Dalfsen

Voor zich ziet Ezechiël een groot dal. Het ligt vol met dorre doodsbeenderen. Wat een afschuwelijk gezicht! Het zijn er zeer veel en ze zijn zeer dor. Het zien van dit beeld zal hem diep hebben geraakt. Maar dan klinkt een stem. De stem van de Heere HEERE: 'Mensenkind, zullen deze beenderen levend worden?' Wat een onmogelijke vraag. Hoe zou dat ooit kunnen?

't Is aan het eind van de dag. In gedachten ga ik alle bezoeken en gesprekken van deze dag na. En dat waren er deze keer best veel. Maar ik voel me machteloos en moedeloos. Zoveel mensen, maar hoe zullen ze ooit de Heere Jezus leren kennen? Wat moet ik zeggen? Soms weet ik het gewoon niet. Het lijkt wel op het beeld van het grote dal vol dorre doodsbeenderen.

Jannie denkt veel na over de toekomst, het geloof en God. Ze gelooft, maar meer in een kerk dan in God. Het samenzijn in de kerk rondom liederen en muziek brengt haar tot rust. Een Bijbel heeft ze wel, maar ergens onderin de kast. Ze leest hem nooit.

Jamila kijkt me heel blij aan: over twee weken gaat ze naar Saoedi-Arabië! Ze hebben er lang voor gespaard, maar nu is het eindelijk het moment dat ze naar Mekka mag om de hadj (de pelgrimstocht) te maken.

Lieke komt haar boodschappentas ophalen, maar ze ziet er moe uit. Ze slaapt slecht. 's Nachts hoort ze allemaal stemmen en geluiden. Ze blijft maar aan het piekeren wat de stemmen en geluiden te betekenen hebben, maar ze komt er niet uit. Wat wil het 'iets' tegen haar zeggen?

Ada heeft een week in het ziekenhuis gelegen met evenwichtsproblemen. Ze is weer thuis, maar moet wel rustig aan doen. Of ze bang is om te sterven? Nee hoor, dan gaat ze toch naar haar man toe? Waar hij is? Geen idee, maar ze zal hem vast zien. Het komt wel goed.

Suzy is oud en heeft al veel meegemaakt. Haar man en twee van haar kinderen zijn overleden. Ze heeft nog één zoon, maar die heeft ook een ziekte. Ze probeert dapper te zijn, maar soms komt het gemis zo sterk naar boven... Ik mag wel voor haar bidden, maar zelf kan ze het niet. Want waarom overkomt haar al dit lijden?

'Wij zijn machteloos, maar God werkt met Zijn almacht en genade'

'Mensenkind, zullen deze beenderen levend worden?' zo klinkt de vraag van de Heere HEERE. Als ik naar Alkmaar en de omstandigheden kijk, dan lijkt het onmogelijk. M'Cheyne zegt over deze tekst: 'Had God deze vraag aan de wereld gesteld, dan zouden de mensen gelachen hebben. God vroeg het echter aan iemand die eens dood was, maar door God was levendgemaakt.' 'Ezechiël geloofde God meer dan zichzelf. Hij was onderwezen, zodat hij wist van de uitnemende grootheid Zijner kracht. Daarom hoorzaamde hij: 'Toen profeteerde ik, gelijk mij bevolen was.'

Wat een hoop en perspectief! GóD doet het en Hij is God de Almachtige. Als Hij het bij mij kon, zou Hij het dan ook niet bij anderen kunnen doen?

Het ongeloof laat mij kijken naar mijn kracht en kunnen. Maar laten we veel meer staren op Hem, Zijn macht, Zijn kracht en Zijn genade. De HEERE zal het doen, naar Zijn eigen Woord, naar Zijn belofte. Hij heeft de dood overwonnen, zodat doden zullen horen de stem van de levende God.

Hoe besteed u/jij het vakantiegeld?

Steun het evangelisatiewerk!

Jouw bijdrage helpt om mensen in ons land en België te bereiken met het Evangelie. Een kleine extra gift kan een groot verschil maken. Dus doneer bijvoorbeeld;



€250,-

Doneer een hotelovernachting



€150,-

Doneer brandstof voor de reis



€75,-

Doneer een avond uiteten



€25,-

Doneer een dagje uit



€12,50

Doneer 5x een cappuccino

Met uw steun kunnen we o.a.

6

evangelisatieposten voorzien van een evangelist

150

gemeenten adviseren over evangelisatie in eigen omgeving



Bijbels materiaal ontwikkelingen, in begrijpelijke taal



Video's, Bijbelcursussen en ander online materiaal maken

Steun het evangelisatiewerk met uw gift.

Scan de QR-code hieronder



Bent u ondernemer?

Zie bijgaande flyer of evgg.nl/ondernemer



TERUGBLIK

Landelijke Evangelisatiedag

15 maart 2025

Hartelijk bedankt voor uw komst naar de Evangelisatiedag! Het was bijzonder om met zóveel mensen samen te zijn. Daaruit blijkt dat steeds meer mensen beseffen dat het uitdragen van die éne Naam, tot zaligheid gegeven, een liefdedienst moet zijn voor elke christen. Voor onze evangelisten en andere werkers was uw komst bemoedigend!



2.



6.

Zet u de volgende evangelisatiedag in uw agenda? **21 maart 2026**



1.

Hier is een terugblik te zien van het programma.

1. Openingslezing door dominee M. Joosse over het maaltijdproject van Levi, Mattheüs 9:9-13
2. Hoofdlezing door evangelist Rini Vos (Amsterdam) over Handelingen 4:12: En de zaligheid is in geen ander; want er is ook onder den hemel geen andere naam, die onder de mensen gegeven is, door welchen wij moeten zalig worden.
3. Kinderkoor zingt het nieuwe themalied: Neig je oor, en kom tot Mij
4. Presentatie materialen door Gijsbert Geijtenbeek
5. Kinderprogramma: kinderen knutselen met elkaar
6. Voorstellen gemeenteconsulent Erik de Weerd
7. Workshopronde met elf onderwerpen
8. In gesprek met toetreders met ev. Martin Rozema



3.



4.



Scan de QR-code om de lezing terug te kijken.



5.



7.



8.



Vrijwilliger Ad Geuze:

'Belangrijk om zoveel mogelijk aanwezig te zijn'

Tekst Ronald van Sabben

'Stil en verwonderd.' Met deze woorden omschrijft Ad Geuze, oud-schooldirecteur, het gevoel dat hijervaarde toen hij werd aangesteld als coördinator van de evangelisatiepost 'Het Kruispunt' in Tilburg.

In deze functie draagt hij de verantwoordelijkheid voor de organisatorische zaken die op de post spelen. Van het beheren van een sleutelkastje tot het formuleren van toekomstgericht beleid, van het verduurzamen van het gebouw tot het aansturen van de vrijwilligers, geen dag is hetzelfde.

'Ik vind het belangrijk om zoveel mogelijk aanwezig te zijn op de post,' vertelt Geuze. 'Meerdere keren per week stap ik in mijn auto richting Tilburg. Zo leer ik de vrijwilligers en bezoekers echt kennen en wordt de onderlinge band versterkt.'

Een terugkerende uitdaging is het werven van genoeg vrijwilligers om de activiteiten voort te kunnen zetten. 'Ik ben dankbaar voor het initiatief van verschillende kerkenraden uit de classis Dordrecht; zij benadrukken in het gesprek

met belijdeniscatechisanten de mogelijkheden die er zijn binnen het werk van de evangelisatie.'

De verruwing in de samenleving brengt nieuwe vraagstukken met zich mee. Vrijwilligers komen regelmatig in contact met bezoekers van de post die met complexe problematiek kampen.

'Wij gieten water in de vaten, de HEERE maakt er wijn van'

Mede door Geuze is hiervoor een samenwerking met Stichting Schuilplaats tot stand gekomen, zodat zorgbehoevenden de juiste hulp kunnen krijgen. Daarnaast

zijn er toerustingsmomenten georganiseerd voor de vrijwilligers om handvatten te geven in de omgang met dergelijke bezoekers.

Wanneer evangelist Henk van den Boogaart verhinderd is, neemt Geuze diens taak waar. 'Dan mag ik vertellen over de Heere en over Zijn werk. Dan vraag je je wel eens af wat er blijft hangen. Of je woorden iets doen. Ik denk dan altijd terug aan wat mijn voorganger tegen mij zei: 'Wij gieten water in de vaten, de HEERE maakt er wijn van op Zijn wijze en Zijn tijd.' Dan voel ik mij heel klein wanneer ik bijvoorbeeld een bezoeker die jaren afwezig was, de zondagse diensten weer zie bezoeken. Dan is Zijn werk groot.'

Optimistisch en enthousiast als hij is, hoopt Geuze nog vele jaren deze taak te mogen vervullen, zolang de HEERE het geeft.