

# De Evangelist

nummer **2**

24<sup>e</sup> jaargang | Maart 2025

*Uitgave van Deputaatschap Evangelisatie  
van de Gereformeerde Gemeenten*



Reportage

## **Verweven met de Drenten**

Persoonlijk

## **Een tweede huis**

Gemeente in beeld

## **Evangeliseren in de boekhandel**



EVANGELISATIE GEREFORMEERDE GEMEENTEN

**Op de voorpagina:**

Anja de Bonte-van der Sluijs,  
zie pagina 16



10

## Inhoudsopgave

- 4**      **Snippers**
- 5**      **Kanttekening**  
De rijkdom van Zijn genade
- 6**      **Reportage**  
Evangelist Van Drunen neemt afscheid van Emmen
- 8**      **Column**  
Het Woord in de gezinnen brengen
- 9**      **Evangelichtjes**
- 10**     **Persoonlijk**  
'Het rooms-katholieke geloof gaf geen waarde aan mijn leven'
- 12**     **Gemeente in beeld**  
Evangeliseren in de boekhandel
- 13**     **Financiën**
- 14**     **Nieuwe materialen**
- 16**     **Vrijwilliger in beeld**



12



16

### Colofon

De Evangelist is een uitgave van Evangelisatie Gereformeerde Gemeenten en wordt verspreid via de plaatselijke kerkeraden. Abonneren? Kijk op [evgg.nl/evangelist](http://evgg.nl/evangelist). Voor alle aankondigingen in dit magazine geldt: Deo volente.

Redactie: G. Geijtenbeek, C.W. Hoogendoorn (eindredacteur), C.T.M. van Horsen-Meijer, ds. M. Joosee (hoofdredeacteur), C. Klaasse, J.C.A. de Visser-Vlastuin, L. Vogelaar  
Contact: [redactieDE@evgg.nl](mailto:redactieDE@evgg.nl)

Concept en vormgeving: BladenMakers  
Productie en logistiek: Tinto Media  
Oplage: ca. 35.000  
Kosten: ca. € 4,00 per jaargang, bij postbezorging ca. € 7,00  
ISSN: 1571-1315

**EVGG**  
Houttuinlaan 7, 3447 GM Woerden  
085-0645280  
[info@evgg.nl](mailto:info@evgg.nl)  
[evgg.nl](http://evgg.nl)

**Giften**  
NL571INGB0000628912 t.n.v. Deputaatschap Evangelisatie te Woerden. EVGG valt als onderdeel van de Gereformeerde Gemeenten onder ANBI-groepsbeschikking met RSIN 820967257. Giften zijn dus fiscaal aftrekbaar. Meer informatie over giften en nalatenschappen op [evgg.nl/steunen](http://evgg.nl/steunen).

**Bijbelcentrum**  
Onze materialen verwijzen naar [bijbelcentrum.nl](http://bijbelcentrum.nl) en [onlinebijbelcursus.nl](http://onlinebijbelcursus.nl). Hier is informatie over de Bijbel en het christelijk geloof te vinden.





## Kop of staart

Gijsbert Geijtenbeek

De kop doet ertoe. 'Wij hebben een koppenredactie', vertrouwde een krantenredacteur me eens toe. Een goede kop is belangrijk, want die zet de lezer ertoe aan om door te lezen. En de lezer stelt zichzelf (onbewust, pijsnel) een paar vragen, als: 'Gaat dit onderwerp mij aan? Wil ik hier meer over weten? Is dit voor mij bedoeld?' Zo verging het mij ook op maandag 30 december 2024.



Ik las hem niet in De Saambinder, het RD of een ander nieuwsmedium van de(r)gelijke signatuur. Juist in de kolommen van zo'n blad had de tekst iets kunnen zeggen over het evangelisatiewerk. En toch bleef die kop haken. 'Onderzoek: Nederlander wil minder focus op buitenland, en meer op problemen hier' (NOS).

Met alle aandacht die er (zeer terecht!) voor de wereldburger is, reist onze linkerbuurman wellicht onbewust op de eeuwigheid aan. En juist dáár ligt onze eerste verantwoordelijkheid als christen in 2025.

De Evangelist biedt ook dit keer handvatten om het werk ter hand te nemen. Via de kinderclub, zoals Carolien Nijssse dat schetst. Of via de plaatselijke boekhandel, zoals in Hendrik-Ido-Ambacht. Anja de Bonte is actief in het straatwerk in Ede. Heeft u vragen rond evangelisatie vanuit uw gemeente? Onze evangelisatieconsulenten denken graag met u mee!

Het doel? 'Looft de HEERE, alle heidenen; prijst Hem, alle natiën.' Dus: werk te doen in Amerika, Azië, Amsterdam en Aagtekerke! En links naast ons huis.

**En de zaligheid is in geen ander; want er is ook onder den hemel geen andere naam, die onder de mensen gegeven is, door welken wij moeten zalig worden.**

Handelingen 4:12

# Snippers

## Kinderwerk CGO

Kinderen vormen een belangrijk deel van de christelijke gemeente. Maar hoe kun je tot verdieping komen? In deze module van CGO proberen we theorie en praktijk te koppelen. Onze consulent

Dorieke van Horssen-Meijer hoopt hier ook een bijdrage aan te leveren.



Scan de QR-code voor meer informatie



## Nieuwe evangelist voor Emmen

EVGG heeft de heer S.R. (Reinier) van Klinken (31) benoemd als evangelist voor Emmen. Reinier is nu als docent Godsdienst en economie werkzaam op het Van Lodenstein College in Barneveld. Ook is hij docent en cursusleider bij het Centrum voor Godsdienstonderwijs (CGO). Hij is gehuwd met Jantine en samen hebben ze vier kinderen. Het gezin woont in Elspeet, waar Van Klinken ouderling is.

## EVGG zoekt graag mee!

“Op zoek naar die éne..!” Met deze woorden vat EVGG het evangelisatiewerk samen: het gaat om het vinden van die ene persoon, die ene ontmoeting, dat ene gesprek. Niet alleen vanuit evangelisatieposten, maar ook vanuit de plaatselijke gemeenten. Vanuit het evangelisatiebureau denken onze consultants graag met u mee. Onze relatiebeheerder is Erik de Weerd. Dorieke van Horssen - Meijer is gespecialiseerd in evangelisatiewerk onder kinderen en tieners. In De Evangelist van mei zullen zij zich presenteren. Voor meer informatie kunt u terecht op: [evgg.nl/evangeliseren](http://evgg.nl/evangeliseren).

## Toerustingsavond vluchtelingenwerk

Op dinsdagavond 15 april wordt er in het CBGG-gebouw in Woerden een toerustingsavond over vluchtelingenwerk georganiseerd. Het thema van de avond is: ‘Hoe kom ik als christen/gemeente in contact met mensen uit andere culturen? En hoe deel ik de Bijbelse boodschap met hen?’ Ineke van Dalfsen, evangelisatiewerker van de evangelisatiepost ‘Bij de Bron’ in Alkmaar, zal ons meenemen in haar zoektocht hierin. Aanmelden voor deze avond kan via de QR-code of [info@evgg.nl](mailto:info@evgg.nl)



Scan de QR-code om aan te melden

## Kampactie Koers: Geef (jij) het door?!

Koersvakanties (onderdeel van de Jeugdbond) haalt dit jaar geld op voor EVGG. EVGG reikt de stafleden handvatten aan om tijdens deze vakanties met de kinderen en jongeren na te denken over drie stappen in het evangelisatiewerk:

1. Wat geef jij door in jouw omgeving?
2. Evangelisatie vanuit jouw kerk
3. Jouw 'goud' voor de evangelisatieposten





# De rijkdom van Zijn genade

*'In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade'*

*Éfeze 1:7*

Tekst Ev. Jaco Hakkenberg

**P**aulus zit in de gevangenis en schrijft een rondzendbrief, gericht aan de gemeente van Éfeze - een brief die ook in omliggende gemeenten voorgelezen moet worden. Paulus heeft niet geweten dat deze brief vandaag de dag nog zo'n grote betekenis zou hebben in Gods heilsplan. Wat Paulus wel had begrepen is dat hij zich 'geroepen' wist, want dat is de betekenis van het woord 'apostel': geroepene. Niet geroepen door mensen, maar door God! Wij lezen het in de aanhef van de brief: 'Paulus, een apostel van Jezus Christus door den wil Gods.' Deze zekerheid dreef hem ertoe om zich met onbegrensde inzet te geven in Gods dienst, gehoorzaam aan Zijn opdracht.

Daar zit ook het geheim van Paulus. Er komt geen klacht over zijn lippen, terwijl hij daar menselijkerwijs gesproken alle reden toe zou hebben. Zijn brief begint niet met een klacht, maar met een lofzang! De verzen 3 tot en met 14 zijn één doorlopende zin, waarin het werk van Jezus Christus centraal staat en bejubeld wordt! De uitdrukking 'in Christus' is eigenlijk het kernwoord van deze hele perikoop en komt in verschillende vormen wel tien keer voor.

Dáár ligt voor Paulus persoonlijk zijn kracht. Wanneer hij niet meer van zichzelf kan verwachten, beperkt in zijn vrijheid door aardse machten, is hij sterk in de kracht van zijn God! Aan de Korintiërs schrijft hij: 'Zo zal ik dan liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone.'

In die kracht gebeuren er wonderen! - levensvernieuwende kracht. In Hém hebben wij de verlossing, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade. Paulus predikt aan de van nature gebonden mens de boodschap van verlossing. Niet door eigen prestatie,

maar door Hem Die Zijn bloed heeft gestort op Golgotha. 'Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave,' schrijft Paulus in het volgende hoofdstuk. En die genade van God is niet karig, maar onuitputtelijk rijk. Vol is vol. Maar wanneer het gaat over de genade die uit Christus is, dan zegt Paulus in het volgende vers dat er nog meer is! Het vloeit zelfs over! Paulus wil zijn lezers ervan overtuigen dat het niet aan de beschikbare hoeveelheid genade kan en zal liggen wanneer een mens toch verloren gaat. En deze boodschap mag en móét ook in 2025 klinken!

Op het moment dat ik deze 'kanttekening' schrijf, bereikt mij net het vreselijke nieuws van de hotelbrand in het plaatje Kartalkaya in Noordwest-Turkije. 76 mensen kwamen hierbij om, overvallen door de brand in hun slaap. Wat mij raakte, is wat een van de overlevenden met een blik van spijt en zelfverwijt voor de camera vertelde. Ze zei: 'In de gang kwam ik een vrouw met twee kinderen tegen. Ze liepen de verkeerde kant op. Waarom heb ik hen niet meegenomen?' Deze vrouw, waarschijnlijk de moeder, en die twee kinderen, hebben de brand niet overleefd.

Dit voorbeeld houdt ons een spiegel voor! 'Red degenen die ter dood gegrepen zijn, want zij wankelen ter doding zo gij u onthoudt.'

Bent ú het, ben jíj het die hun het goede nieuws van genade en verlossing gaat vertellen?



# Verweven met de Drenten

Evangelist Van Drunen neemt afscheid van Emmen

Tekst L. Vogelaar

Evangelist Van Drunen neemt afscheid. Ook in zijn nieuwe woonomgeving vindt hij echter gelegenheid genoeg om met mensen over de Bijbelse boodschap en het heil van hun ziel te spreken. 'Er is hier zo'n grote nood.'

**D**e Emmense evangelist gaat niet terug naar Ridderkerk. Al enkele maanden woont hij in Valthermond, 9 kilometer ten noorden van de stad waar hij 31 jaar heeft gewerkt. 'We zijn verweven met de Drenten. We weten dat we hier moeten en mogen blijven.'

Het zijn overigens niet alleen oorspronkelijke inwoners van Drenthe die hij in het dorp tegenkomt. 'Er zijn hier nogal wat mensen uit het westen komen wonen. Sommigen hebben een kerkelijke achtergrond, maar hebben met alles gebroken. We hebben al de nodige contacten. Pionieren is het mooiste wat er is. Wat er op ons pad komt, weet ik niet.'

Bij het afscheid van de straat waar de evangelist met zijn gezin tientallen jaren woonde, nodigde hij alle omwonenden uit. 'We kochten gebak, maar ik zei tegen m'n vrouw: 'Daar kunnen we een half jaar

van eten.' De mensen kwamen echter allemaal. Dat is uniek voor de Drenten. Ze zeiden: 'Jullie maakten geen onderscheid; de deur stond voor iedereen open.' We werden er stil van.'

Op 22 maart neemt het echtpaar ook afscheid van de evangelisatiepost. Dat vervult wel met weemoed. 'Die 31 jaar zijn omgevlogen. De Heere heeft Zijn Woord waargemaakt. Hij Die roept, is getrouw; dat heeft Hij betoond. En dat tegenover alle ontrouw, schuld en tekort van mijn kant.'

## Steun

Toen de evangelist zijn werk begon, kreeg hij les van ds. M.J. van Gelder en ds. J. Mijnders. 'Ik heb veel van hen geleerd. Ze leefden ook echt mee; het was een gouden tijd. Ook later heb ik veel steun van de deputaten ontvangen. Samen doordachten we het overdragen van de





Bijbelse boodschap. Dan werd er tijdens de gesprekken weleens verder gekeken dan de knopen van je jas.' Het was een grote overgang, van Ridderkerk naar Emmen. 'Ik verstond de mensen hier eerst vaak niet eens. Maar ik ben hun mentaliteit gaan waarderen. De puurheid van de Drenten, die ongezoeten hun mening geven, dat staat me wel aan.'

De evangelisatieposten zijn geen eenmansposten meer; tal van vrijwilligers zetten zich in. 'Het zijn er nu 115, niet meer alleen uit Rijssen, maar ook uit andere classisgemeenten. Een werkgroep, aangestuurd door de coördinator, regelt de activiteiten. Ook van hen heb ik veel steun gekregen.'

### **Beproevingen**

Van Drunen is geen man voor interviews, zegt hij zelf altijd. 'Is je pen al leeg?' wil hij al snel weten. Maar nee, de pen is niet leeg, want er is in ruim drie decennia veel gebeurd.

---

'Er is grote nood.  
En het werk is nooit af'

---

Er waren moeilijke tijden, al wil Van Drunen daar niet over uitweiden. 'In 2 Timotheüs 4 staat: 'Lijd verdrukkingen (meervoud!); doe het werk van een evangelist.' Hier scheen ons 't water te overstromen; dat is praktisch geweest. Gods werk gaat een keer de oven in. Maar Hij heeft geholpen, keer op keer. We hebben het werk met veel liefde mogen doen.'

Van Drunen denkt terug aan de 79-jarige bezoeker van de samenkomsten op de post die in 2003 in de bossen bij Emmen werd verkracht en vermoord. Tijdens de rouwdienst in Leiden sprak hij over Prediker 3: 'Alles heeft een bestemde tijd...' 'Het was een bewogen periode, maar als ik ergens heb mogen ervaren geroepen en gezonden te zijn, was het tijdens die begrafenis.'

### **Opbloei**

Er zijn bezoekers van de samenkomsten die ook al kwamen toen Van Drunen in 1994 in Drenthe begon. Anderen vielen weg. Zoals koster Boonstra en zijn vrouw. 'Hun overlijden heeft ons diep geraakt. Het waren onbaatzuchtige mensen.'

Bemoedigend was het als er mensen catechisatie kwamen volgen, gedoopt werden, zich aansloten bij een gemeente. Mensen die waren afgedwaald, of die nog nooit kerkelijk waren geweest. 'Ze kwamen uit de wereld en kozen voor de kerk. Over het innerlijk oordelen we niet; daarover gaat de Heere Zelf.' Verblijvend was ook de opbloei van het werk na de opening van de inloopwinkel. De activiteiten trekken wel tachtig tot negentig verschillende bezoekers. 'Dat is tot verwondering. Het zijn mensen uit allerlei culturen. Ze komen trouw, en nemen soms hun kennissen mee. Door de band die er ontstaat, beginnen ze het gewoon te vinden dat we samen de handen vouwen en de Bijbel openen.

De drie naaigroepen zitten vol; er is een wachtlijst. Deze week nog belde een bezoeker van de oudermorgen of ze naar de Bijbelstudie mocht komen. Je hoopt dat er vanuit de activiteiten iemand naar de samenkomsten komt, maar... geduld, geduld, en vragen om Gods zegen.'

Emmen is een grotendeels seculiere stad. 'Er is grote nood. En het werk is nooit af.'



# Het Woord in de gezinnen brengen

Tekst Carolien Nijse-Boogaard

**E**lke week ontmoeten we op de Bijbelclub kinderen en tieners. We mogen hen vertellen uit de Bijbel. Eenvoudig willen we het Evangelie met hen delen. Het is ons verlangen dat de Heere Zich in het hart van de clubkinderen zal openbaren. Maar dit hebben niet alleen onze clubkinderen nodig. Ook hun ouders, en verdere familie moeten de boodschap van zonde en genade horen. Wat is het mooi om te horen dat sommige kinderen elke avond een verhaal voorlezen uit de Kinderbijbel die ze van ons hebben gekregen. Zo geven ze de Boodschap door aan hun moeder, broertjes en zusjes. En wat is het fijn om te merken dat de kinderen thuis het Bijbelverhaal navertellen dat ze op de club hebben gehoord.

Maar als medewerkers van de Bijbelclub zoeken we naar meer mogelijkheden om het Woord ook in de gezinnen te brengen. Een van de mogelijkheden daarvoor is een ouderbezoek. Twee medewerkers van de club brengen een bezoekje aan het gezin van een van de kinderen. Het is meestal niet eenvoudig om dit te plannen, want moeder moet vaak werken of heeft andere verplichtingen. Maar als de afspraak eenmaal is gemaakt, worden we hartelijk ontvangen. Bij Sheila staat de tv altijd hard aan, maar als de jufs van de club komen, wordt hij snel wat zachter gezet, want anders is een gesprek niet mogelijk. En als we aan het einde van het bezoek vragen of we ook een stukje uit de Bijbel mogen lezen en bidden, gaat hij zelfs helemaal uit.

Tijdens de bezoekjes vertellen we wie we zijn en wat we doen. En op hun beurt vertellen de moeders, vaders zijn vaak niet in beeld, over hun situatie en hoe fijn de kinderen het vinden om naar de club te gaan. We horen vaak schrijnende verhalen: financiële zorgen, familie die ver weg in het buitenland woont, moeders die moeten werken terwijl de kinderen dan in de vakantie alleen thuis zijn. Ook hebben de moeders

vaak vragen aan ons: 'Waarom doen wij dit werk? Krijgen we daar niet voor betaald?' Bij een bezoekje is het eigenlijk altijd mogelijk om iets te lezen uit de Bijbel en dit te bespreken.

Een andere mogelijkheid om de ouders in contact te brengen met het Woord is het uitnodigen van de ouders op de club. Elke clubavond zijn ouders en andere belangstellenden zowiezo welkom. Voor de viering van de Christelijke feesten krijgen ze echter een speciale uitnodiging. Door sommige ouders wordt deze uitnodiging vol enthousiasme ontvangen, maar lang niet altijd komen zij ook daadwerkelijk op de bewuste avond. Toch komt er soms een moeder mee, om eens te kijken, uit een zekere nieuwsgierigheid misschien? Of ook uit oprechte interesse?

---

'Fijn om te merken dat kinderen thuis het Bijbelverhaal navertellen'

---

We hebben lange tijd het verlangen gehad om met ouders op de clubavond in gesprek te gaan over God en Zijn Woord door middel van Bijbelstudie of een laagdrempelig gesprek. Dit bleek niet uitvoerbaar. Vaak hebben ouders op het moment van de club geen tijd of gelegenheid om te komen. We zijn daarom dankbaar dat we hen nu uit kunnen nodigen voor het zondagse Bijbeluurtje dat er is gestart. Daar loopt het nog geen storm, maar we blijvend biddend uitzien naar hun komst.



# EVANGELIËCHTJES

VERTEL HET VERDER!

6-10  
JAAR

10-12  
JAAR



## HA, JONGENS EN MEISJES,

Op een bijzondere dag gaan jullie bij oma eten. Er staan verschillende schalen met lekker eten op tafel. Heel veel smaken! Zuur, zoet, zout, bitter... Pas als je iets eet, proef je echt de smaak ervan!

Het volk Israël maakte in Egypte een bijzonder maaltijd klaar: het Pascha. Ze namen een lam. Dat werd geslacht. Het vlees werd klaargemaakt en gegeten. Er werden platte koeken gebakken. Die doopten ze in bittere

saus. De Israëlieten dachten aan de moeilijke tijd in Egypte.

Het belangrijkste van het Pascha was het lam! Dat werd geslacht. Het bloed werd gestreken aan de deurposten en bovendorpel van de deur. Alleen dan ging de engel de deur van het huis voorbij en werd niemand gedood. Veilig achter het bloed!



### PUZZEL

## HET PROEVEN VAN HET PASCHA

Lees Exodus 12:5-8. Streep de onderstaande woorden door in de woordzoeker. Er blijven 18 letters over. Wat staat er?

bewaring – bloed – broden – huizen – jaar – lam – mannetje – ongezuurde – schapen – slachten – strijken – vlees – vuur

m	e	n	e	t	h	c	a	l	s
n	e	k	ij	r	t	s	g	t	e
e	b	s	e	e	l	v	n	i	j
d	t	t	e	r	h	u	i	e	t
o	n	g	e	z	u	u	r	d	e
r	s	a	u	s	i	r	a	e	n
b	r	a	a	j	z	e	w	o	n
s	c	h	a	p	e	n	e	l	a
t	m	a	l	e	n	n	b	b	m

Dit blijft over: \_\_\_\_\_

## HET BEPROEFDE LAM

In Egypte maakte het bloed verschil tussen leven en dood. Op Goede Vrijdag stierf de Heere Jezus aan het kruis. Op Golgotha stroomde Zijn bloed. Alleen dat bloed reinigt van alle zonde. Het verschil tussen dood en leven! Dat was de betekenis van het lam dat de Israëlieten moesten slachten. Vraag of de Heere het bloed van de Heere Jezus ook aan jouw hart strijkt. Dan mag je Zijn genade proeven. Vertel dat aan iedereen om je heen! Alleen achter Zijn bloed ben je veilig!





# 'Het rooms-katholieke geloof gaf geen waarde aan mijn leven'

Een tweede thuis bij evangelisatiepost 'Bij de Bron'

Tekst Elja van de Langemeen-Valkenburg



Op een stormachtige morgen in januari ontmoeten we Ellie bij evangelisatiepost 'Bij de Bron' in Alkmaar. Het is wel duidelijk dat het een open huis is, een plek voor ontmoeting, voor ontvangen en delen. En waar geleerd mag worden over God en de Bijbel. Ellie vertelt ons daarover.

**I**k woon in één van deze hoge flats in de wijk,' vertelt Ellie met een armgebaar naar buiten toe. 'Door middel van een folder, die huis aan huis verspreid werd, ben ik hier gekomen. Dat is nu ongeveer dertien jaar geleden. We werden uitgenodigd om te komen eten. Dat wilde ik wel. Na de eerste keer ben ik altijd blijven komen. Ik was de eerste uit mijn flat, nu komen er zeker wel zes. Je hoort het van elkaar en je neemt elkaar mee. Het is hier net een tweede thuis. Het geeft rust en vertrouwen. Vertrouwen is voor mij een basis; heel belangrijk. Het gaat erom dat je je thuis voelt en een luisterend oor biedt aan elkaar.

---

## 'Ik leer echt van het Bijbeluurtje'

---

En dat is hier zo in 'Bij de Bron'. Je leeft met elkaar mee, en als er iets is, komen ze ook bij je thuis. Dat is heel fijn! We doen hier ook van alles. In maart gaan we bijvoorbeeld zingen voor anderen, daar oefenen we nu voor. We hopen natuurlijk dat er veel mensen komen luisteren.'

### Interactief

'Eerst ging ik voor het eten, inmiddels kom ik ook naar het Bijbeluurtje. Dan zijn we met ongeveer tien personen. We lezen uit de Bijbel, we zingen met elkaar en je mag vragen stellen. Er is veel interactie, de sfeer is warm en ongedwongen. Je kan vragen wat je

maar wilt; heel mooi! Je leert ook van elkaars vragen. Anderen vragen dingen waar ik zelf niet over nadenk. Het gaat hier heel diep. Dat komt doordat er zijn die diepe, persoonlijke dingen hebben meegemaakt, wat ertoe heeft geleid dat ze de Heere Jezus nu kennen. Ja, ik leer echt van het Bijbeluurtje. Elke keer weer zeg ik tegen Jan Geerts en Ineke van Dalfsen: 'Ik hoop er weer van te leren!'

### Dwangmatig

'Zelf ben ik streng rooms-katholiek opgevoed, ook gedoopt, maar het rooms-katholieke geloof gaf geen waarde in mijn leven. Je kunt het protestantse geloof er trouwens niet mee vergelijken. We moesten biechten, het bidden is tot Maria, ze hebben de mis, de hostie. Alles ging eigenlijk heel dwangmatig. Ik ben op een gegeven moment overal mee gestopt, ook met bidden. Nu bid ik wel weer.'

Ellie heeft ook een leuke, belangrijke taak gekregen binnen de evangelisatiepost. Ze is verantwoordelijk voor het kledinghoekje. Het ziet er allemaal sfeervol en netjes uit. Het is haar wel toevertrouwd. Ellie: 'Ik zoek de kleding uit voor de verkoop. We krijgen veel binnen. Wat niet meer zo mooi is, geven we door aan de kringloop. Meestal routeer ik de kleding na drie weken. Zo hangt er steeds iets nieuws en is er voor iedereen weer veel keuze.'





# Evangeliseren in de boekhandel

Tekst Chris Klaasse

In het Huis met het Boek in Hendrik-Ido-Ambacht proberen leden van de plaatselijke Gereformeerde Gemeente sinds anderhalf jaar met onkerkelijke dorpsgenoten in gesprek te gaan over levensvragen. En antwoorden uit het Boek mee te geven.

**H**oe kunnen we laagdrempeliger met onkerkelijke dorpsgenoten in contact komen? Dat vroeg de evangelisatiecommissie van de gemeente in Hendrik-Ido-Ambacht zich twee jaar geleden af. 'We deelden folders uit waarin we verwezen naar de kerkdiensten, maar voor veel dorpsgenoten blijkt de drempel van de kerkdeur te hoog', vertelt Maarten Kop (39), die sinds ruim vijf jaar lid van de commissie is. 'Terwijl wij nadachten over een manier om onkerkelijken te bereiken, dacht de eigenaresse van de plaatselijke christelijke boekhandel na over de vraag: hoe kan ik mijn winkel inzetten voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk? Ze klopte bij ons aan. Zo was haar vraag een antwoord op onze vraag.'

## Maandagmiddag

Normaal gesproken is BoekEtcetera op maandag gesloten. Maar sinds september 2023 is

de boekhandel in winkelcentrum De Schoof elke eerste maandagmiddag van de maand geopend, tussen half 2 en 3 uur. Dan is de winkel het decor van Huis met het Boek, een inloop waarin Maarten met drie gemeenteleden in contact probeert te komen met onkerkelijken.

Een halfuur voor openingstijd zijn de vier vrijwilligers aanwezig. 'We beginnen met Bijbellezen en het gebed om een zegen.' Om half 2 gaan de deuren open en wordt een bord met een uitnodiging naar buiten geschoven. 'Daarop hebben we duidelijk genoemd dat bij ons de Bijbel opengaat. We vinden dat je daar beter meteen duidelijk over kunt zijn.'

Maarten kijkt met dankbaarheid terug op de eerste anderhalf jaar. 'Het is fijn dat we nu in onze uitingen kunnen verwijzen naar de inloop; daar lopen mensen sneller naar binnen dan bij de Petrakerk.' Er zijn inmiddels ook wat vaste

bezoekers. 'Daardoor komen er de laatste maanden gemiddeld steeds zo'n vier á vijf mensen.'

## Belijdenistekst

Een van die gesprekken zal Maarten niet snel vergeten: 'Er kwam een vrouw die ooit afstand nam van de kerk. We luisterden naar de zorgen en de vragen waar ze mee liep. Een van de vrijwilligers zocht naar een passend Bijbelgedeelte, maar kon het niet vinden. Toen kwam een andere jongen binnen en knoopte een gesprek aan met die vrijwilliger. Hij vertelde dat hij de kerk de rug had toegekeerd, maar een bepaald Bijbelgedeelte vond hij wel mooi. Hij noemde een tekst. Waarop die vrouw reageerde: 'Hé, dat is bijzonder; dat was destijds mijn belijdenistekst.' Dat is zo'n moment waarop je denkt: de Heere bestuurt alle dingen. En je hoopt dat die vrouw dat ook ziet en dat ze gaat zoeken naar de God van het Boek.'

# Financiële terugblik 2024

Op deze pagina staat een beknopt overzicht van de baten en lasten van EVGG over 2024. Dit is gebaseerd op de voorlopige jaarcijfers, zoals bekend op 10 februari 2025. De definitieve cijfers kunnen dus nog iets afwijken. De bedragen zijn afgerond, en moeten vermenigvuldigd worden met 1.000.

'Het draait niet om geld, maar het is wel nodig om het werk te kunnen doen'

## Baten

Giften	€ 1.265
Collecten	€ 348
Activiteiten	€ 400
Eigen kringloopwinkels	€ 93
Nalatenschappen, huren en overige	€ 149
<b>Totaal baten</b>	<b>€ 2.256</b>

## Lasten activiteiten

Activiteiten Emmen, Amsterdam, Alkmaar, Tilburg, Merksem	€ 335
Landelijke activiteiten zoals inkoop evangelisatiemateriaal, De Evangelist, video's, websites en andere	€ 223
Collecten voor derden	€ 1
<b>Totale kosten activiteiten</b>	<b>€ 558</b>

Personeelskosten, incl. sociale lasten, pensioen, reiskosten en andere	€ 1.005
Huisvestingskosten (huur, afschrijving, energie), Leeuwarden, Emmen, Utrecht, Woerden, Amsterdam, Alkmaar, Tilburg, Merksem.	€ 298
Overige kosten, belastingen, administratie, accountant, extern advies, automatisering en andere	€ 390
<b>Totale lasten organisatie</b>	<b>€ 1.693</b>

Financiële baten en lasten	€ 8
<b>Resultaat uit exploitatie</b>	<b>- € 3</b>

Verplichtingen aan evangelisten en weduwen tot 2004	€ 73
<b>Resultaat *</b>	<b>€ -76</b>

\* bedragen x 1.000

De webshopomzet was

**€120.000**



Dat is 50.000 euro meer dan in 2023. Duizenden boekjes, folders, brochures zijn voor iets meer dan de kostprijs de wereld ingegaan!

**€165.000**

Uit kringloopwinkels



Voornamelijk uit Rijssen, Barneveld, Brakel, Opheusden, Ridderkerk

Heeft u er al over nagedacht wat er later met uw bezittingen moet gebeuren?

De actie Bijbel Binnen Bereik van JBGG had een opbrengst voor EVGG van:

**€119.500**

In 2004 is gestart met een pensioenregeling, eerder was die er niet.

Dat gaat over **7,2 fte**

op de evangelisatieposten (Leeuwarden, Emmen, Amsterdam, Alkmaar, Tilburg en Merksem)

**3,8 fte**

op het evangelisatiebureau.

# Nieuwe materialen



## Handreiking kinder- en tienerevangelisatie

Het doel van deze handreiking is om gemeenteleden en kerkenraden in gesprek te laten gaan over evangelisatie voor kinderen en tieners. Deze handreiking kan gebruikt worden om een eerste stap te zetten of bestaand kinder- en tiener evangelisatiewerk verder te professionaliseren.

## Herziening Leesbare brief (handreiking evangelisatie in het dagelijks leven)

Het doel van deze brochure is het ondersteunen van gemeenteleden bij het uitdragen van Gods Woord in het leven van alledag in de eigen omgeving, en van vrijwilligers die zich inzetten voor het evangelisatiewerk vanuit gemeenten en evangelisatieposten.



## Nieuwe folder Goede Vrijdag en Pasen

In de nieuwe folder staat Romeinen 8:34 centraal: 'Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt.' Verspreid je deze boodschap mee?

In deze rubriek presenteren we recent verschenen evangelisatiematerialen van EVGG. Voor meer informatie en het bestellen van deze en andere materialen verwijzen we u naar [evgg.nl/webshop](http://evgg.nl/webshop). Vragen of opmerkingen? [info@evgg.nl](mailto:info@evgg.nl) of 085-0645280.



## Nieuwe themamap 2025: Kom, luister, kijk en proef!

Vijf zintuigen vormen een kapstok aan de hand waarvan het thema en de Bijbellessen zijn uitgewerkt. Onderstaande lessen zijn opgenomen in deze themamap:

- |   |   |
|---|---|
|  | <b>1. Zien</b><br><i>Genesis 9</i>          |
|  | <b>2. Proeven</b><br><i>Exodus 12:1-28</i>  |
|  | <b>3. Horen</b><br><i>Lukas 5</i>           |
|  | <b>4. Voelen</b><br><i>Lukas 18</i>         |
|  | <b>5. Ruiken</b><br><i>Johannes 12:1-19</i> |

Naast de Bijbellessen zijn er puzzels, kleurplaten, pictogrammen en verwerkingen opgenomen. Behalve creatieve opdrachten zijn er ook nieuwe verwerkingen, zoals proefjes, een fluistertelefoon en een escaperoom. De themamap kan gebruikt worden voor de volgende leeftijdscategorieën: 4-8 jaar, 8-12 jaar, 12-18 jaar, en kan worden ingezet voor een **Vakantie Bijbelweek** of een serie **Bijbelclubs** in het jaar.



De kerntekst is Jesaja 55:3a:

**'Neig uw oor, en  
kom tot Mij. Hoort  
en uw ziel zal leven'**



Scan de QR-code en  
download of bestel  
de themamap.





## Spoorwerker

'Een meisje wilde bidden dat de oorlog stopt'

Tekst Christianne Hoogendoorn

In het centrum van Ede staat 't Spoorhuis. Vanuit deze kringloopwinkel wordt gezocht naar contact met mensen. Anja de Bonte-Van der Sluijs vertelt over haar rol als 'spoorwerker'.

### Wat doe je voor vrijwilligerswerk?

"Eerder deed ik straatwerk met mijn man op de post in Scheveningen. Nu we in Ede zelf een locatie hebben, zit ik bij de kinderevangelisatie en mijn man werkt bij de inloop in 't Spoorhuis."

### Op welke plek?

"Eerst deden we dit in 't Spoorhuis zelf, maar sinds kort hebben we een schaftwagen opgeknapt. Daarin ontvangen we nu kinderen uit een woonwijk op de club van de 'Spoorzoekers'."

### Wat voor publiek komt er?

"Het zijn vooral kinderen uit de wijk. Als vrijwilligers gaan we eerst op pad om met de bewoners in gesprek te gaan. We vragen hen of hun kinderen naar de club mogen komen, waar we een Bijbels thema onder de aandacht brengen met een verhaal, knutselen en

gezelligheid. Als deze kinderen hun vriendjes uit de straat meenemen, kennen ze elkaar al. Dat maakt het makkelijker om met hun in gesprek te gaan en samen iets te doen."

'Maar juf, ze wisten toch dat hun eigen God hen altijd zou helpen?'

### Wat vind je mooi aan kinderevangelisatie?

"Ik geniet van hun spontaniteit en eerlijkheid. Zoals een meisje dat mij toevertrouwt waar ze voor wil bidden: 'Ik zou willen dat mijn familie veilig is en dat de oorlog

stopt.' En daarna: 'Maar Anja, daar mogen we de Heere toch om bidden? Hij kan het.'

Dat kinderlijke vertrouwen raakt me diep. Soms bekijken ze dingen op hun eigen manier, wat je aan het denken zet. Zoals de reactie van Ramon na het verhaal over de doortocht door de Rode Zee: 'Maar juf, ze wisten toch dat hun eigen God hen altijd zou helpen?'"

### Wat wil je de lezers meegeven?

"Het overbrengen van de Bijbelse boodschap door middel van een Bijbelverhaal vraagt een goede voorbereiding. Wat zeg ik wel, wat niet? Hoe breng ik het dichtbij? Het kan een middel zijn waardoor hun hart wordt geraakt. Bid voor je burens, je seculiere collega enz. En geef het aan de Heere over dat je een keer iets kunt delen over je geloof. De Heere werkt het Zelf uit."